

Ik dacht in mijn hobby als 3D helicopter piloot eindelijk iets gevonden te hebben wat ertoe bij draagt dat ik lekker buiten kan zijn en 100% gefocussed kan rondvliegen.

Ik train veel op een simulator en zorg doordat de spullen in orde zijn en dat ik bij een club vlieg en dus het bijbehorende brevet heb ik zo veilig mogelijk vlieg.

Zowel voor mijn clubgenoten als voor ieder ander zo ook het mandragend verkeer. Veilig vliegen betekent dus ook niet te dichtbij mensen vliegen. (minimaal 10 meter voor het opstijgen en in vlucht minimaal 20 meter langskomen). Een beperking tot 50 meter afstand maakt het alleen maar onveiliger. Het is een fantastische hobby. Doe het zo'n 5 jaar en ben normaal ergens zeer snel op uitgekeken. Heeft me veel geleerd over techniek en vaardigheden bijgebracht die ik dagelijks in mijn werk en leven gebruik.

Toen kwamen er de drone vliegers en deze hebben ook een mooie hobby (niet mijn ding, maar ieder zijn ding). Eerst mochten ze geen foto's vanuit de lucht maken maar de techniek schrijdt voort. Nu zijn er een paar rotte appels die keer op keer bewijzen niets begrepen te hebben van verantwoordelijkheidsgevoel. Deze zijn er ook in het criminele circuit en op de weg etc.. Helaas wordt deze groep geschaard onder dezelfde categorie als mijn hobby. Heeft niets met elkaar te maken maar we lijden er wel onder.

Eens in de zoveel tijd komen de helicopter piloten bij elkaar om elkaar de geleerde kunsten te tonen en gezellig samen met de hobby bezig te zijn. Op een terrein waar ze niemand tot last zijn, het is echter geen club omdat niet iedereen daar lid van wil/kan zijn.

Voorlopig zijn de clubs nog niet in het gedrang maar het net begint zich te sluiten. Eerst worden op deze manier de evenementen verboden. Later zo lijkt het zal de mogelijkheid om veilig de hobby uit te oefenen ook worden ontnomen. En dat terwijl er nooit klachten of problemen zijn met de manier waarop wij onze hobby uitvoeren.

Het in gevaar brengen van mandragend verkeer door FPV op grote afstand en hoogte te vliegen lijkt me logisch dat dat absoluut niet kan. Maar het beperken van een hobby waar veel mensen veel voldoening uithalen zonder dat daar echt noodzaak voor is klinkt absurd. Maar dit lijkt wel die kant op te gaan.

Waarom niet alles met een camera deze beperking opleggen. En sturen op scholing en brevettering. (zoals al jaren via de KNVVL wordt gedaan). Besef en verantwoording moet je aanleren. Je moet leren waarom iets wel of niet kan. De meer ervaren medepiloten zijn degenen die je dat het beste kunnen bijbrengen. Er zullen altijd mensen zijn die dit aan de laars lappen, maar regels gaan dat niet oplossen. Voorlichten en stimuleren naar zelfregulering wel. Nu wordt er als vergelijking op het formule 1 circuit een snelheidsbeperking van 120 ingevoerd. Het zou mij en vele anderen enorm schaden als deze geweldige hobby niet meer kan worden uitgevoerd.