

Eeuwig zonde, het afschaffen van de CKV lessen. Ik geef workshops in mijn atelier, ( Kunstenaar voor een dag) en zie daar de leerlingen meer nieuwsgierig worden, meer zelfvertrouwen krijgen, vragen stellen, ontdekken dat kunst en creativiteit ook voor hen interessant en leuk is. Enthousiast aan de slag gaan, en later zullen ze zich dat zeker herinneren en waarderen.

Wat voor soort Nederland wordt er eigenlijk nagestreefd? Is het de bedoeling de burgers dom en onwetend te houden? Zonder nieuwsgierigheid naar het leven geen evenwichtige, veelzijdige, kritische, bewuste bevolking.

Je kunt nog zoveel rekenen en wiskunde geven, de waarde van bepaalde zaken worden niet herkend als je er nooit mee in aanraking bent gekomen. CKV is een unieke gelegenheid de leerlingen te laten kennismaken met kunst en cultuur. Voor velen een eerst kans, die niet gemist dien te worden.

Nederland is een betere en mooiere plek om te leven als de volgende generaties het belang van kunst, theater en muziek inzien, en daar later ook wat voor over heeft. Alleen dan vult de openbare ruimte zich met interessante kunstwerken, krijgt theater een kans, en is muziek niet alleen maar Hilversum 3, en blijft cultuur mensen inspireren en voeden.

Diana van hal  
[dianavanhal@planet.nl](mailto:dianavanhal@planet.nl)