

Geachte heer/ mevrouw,

Onlangs is het wetsvoorstel ingediend dat beoogt het verplichte vak CKV af te schaffen. In mijn korte pleidooi wil ik graag aantonen dat dit een verlies is voor het onderwijs.

Het doel van CKV is dat leerlingen kritischer worden ten aanzien van kunst en cultuur. Als je dit leerlingen systematisch aanleert, dan zal hun manier van kijken veranderen. Niet alleen hun manier van kijken naar kunst maar ook hun manier van kijken naar de wereld. Daarom is afschaffen van dit vak een enorme verschraling. De 'kernvakken' Nederlands, Engels en Rekenen raken de kinderen echt niet méér in de kern dan het vak CKV. In tegendeel.

Creativiteit zou oneindig moeten worden gestimuleerd in plaats van te worden afgebroken. Onze samenleving krijgt te kampen met grote vraagstukken, groter dan ooit, op het gebied van milieu, migratie en vergrijzing. Het oplossen of tenminste het hanteren van deze vraagstukken vereist een grote mate van creativiteit. Hoe meer dit op school is gepropageerd en ontwikkeld, hoe meer volwassen er straks zijn die gewend zijn 'anders te kijken' naar deze vraagstukken. En hoe groter is de kans dat er mogelijkheden worden gevonden.

Een school is geen leerfabriek meer. Vandaag de dag willen we dat kinderen langer op school zitten en beter worden in taal en rekenen. Dat kan een school alleen brengen als er daarnaast ook andere dingen gebeuren. We willen dat kinderen de school ook leuk vinden, dat ze het er naar hun zin hebben. Een vak als CKV kan deze wens van ouder en kind op een nuttige manier invullen.

Hopelijk heb ik u hiermee uw manier van denken een duwtje in de goede richting gegeven.

Met vriendelijke groet,

Ferry van der Klaauw
Kunstcoördinator van het
Sint-Maartenscollege te Voorburg