

Stralingsdictatuur

Eigenlijk zegt dit woord al alles.

Het wordt van bovenaf opgelegd.

En iedereen binnen dit systeem volgt de hoger geplaatste.

Het is één groot machts- en financieel gebeuren.

En iedereen is bang om zijn of haar eigen positie te verliezen.

Er worden allemaal politieke spelletjes gespeeld.

En de ene groep / instantie / organisatie verschuilt zich achter de andere.

Alles wordt in razend tempo ingevoerd.

En de meeste mensen hebben niet de tijd om zich werkelijk in de materie te verdiepen.

De gangbare, binnen de groep heersende, denkwijze wordt gevolgd.

En er zijn weinig of geen mensen binnen deze groep met macht die anders of kritisch durven te zijn.

Uit deze groep stappen of anders denken is immers niet zonder consequenties.

Je baan, je inkomen, je huis, je hypotheek, je status, het mogelijke gezichtsverlies, je collega's.

Het is dan gemakkelijker om de mensen die ziek worden door de EMV te:

- negeren
- klein te houden
- aan het lijntje te houden
- als mogelijk psychisch gestoord te bestempelen
- ze door te sturen naar de SOLK-klinieken
- zeggen dat ze last hebben van het nocebo effect
- of dat ze bang zijn voor het onbekende, het nieuwe
- naar de huisarts te sturen, die meestal niets van EHS weet
- te laten creperen
- zelfmoord te laten plegen
- naar het buitenland te laten vluchten
- financieel aan de grond te laten geraken
- ze psychisch en emotioneel te laten instorten

In een democratie worden ook de minderheden, de kwetsbaren en de zieken beschermd. Vanuit de overheid. Er is opvang, er zijn instanties, er is hulp en er zijn financiële regelingen. EHS-ers hebben niets van dit alles. De hele maatschappij, het gewone leven en ook het hele zorgsysteem is voor hun voor een groot deel ontoegankelijk. Overal is straling. Ook bij de huisarts en het ziekenhuis.

Er is nu een corona lockdown van 5 weken. Mijn EHS lockdown duurt al jaren en er is geen toekomst perspectief. Met alles van 5G bovenop de al aanwezige straling zal mijn EHS lockdown alleen maar zwaarder worden. Ik blijf in Nederland en als ik geheel in een kooi van Faraday moet gaan "leven" dan hoeft het leven voor mij niet meer.

Ir. Dinette Keulen