

Assendelft, 16-02-2023

Geachte minister Harbers,

In mijn carrière als arts gedurende meer dan 44 jaar heb ik afwisselende functies gehad in de reguliere en openbare gezondheidszorg en ook deed ik mijn militaire dienstplicht als reserve officier tot mijn 45e levensjaar.

In al die functies heb ik mij gehouden aan de eed van Hippocrates, een eed waarin artsen zichzelf verplichten bepaalde beroepsregels te zullen handhaven.

Bij uw beëdiging als minister heeft u trouw gezworen/beloofd aan de grondwet. Dat betekent dat u als minister dient te zorgen voor de bewoonbaarheid van het land en het leefmilieu dient te beschermen en te verbeteren.

Dat betekent dus ook dat u niet horende doof en ziende blind mag zijn voor de rapporten van de GGD/GHOR en de bevindingen van de WHO.

Ik ben één van de vele gedupeerde bewoners, die 's nachts wakker worden van het overweldigende vliegtuiglawaai ondanks de gesloten drievoudig geïsoleerde ramen. Slapen met open ramen zou gezond moeten zijn, maar begrijp me, dan kán ik helemaal niet slapen. Bij gezellig samenkomen in de tuin met familie en/of vrienden moet je om de 2 minuten een time-out inlassen omdat je elkaar bij meer dan 80 dB niet kan verstaan.

Zitten we in de zomer voor de tv in de huiskamer, kunnen we de nieuwlezer niet verstaan als weer zo'n vliegtuigkabaal je woning binnendringt. Of moeten we ook zomers de ramen en deuren gesloten houden?

Eergisteren telde ik tijdens een natuurwandelingetje in mijn omgeving minstens 18 vliegtuigen met een geluidsniveau van circa 80 dB op een gemiddelde hoogte van 450 meter met uitschieters naar zelfs 345 meter. En begrijp mij goed. Het zijn geen geluidspiekjes elke 3 minuten, neen, het geluid van het eerstkomende vliegtuig begint alweer aan te zwellen voor het geluid van het vorige vliegtuig alweer verdwenen is.

Ik woon in vogelvlucht op 14 km afstand van Schiphol en boven ons huis/perceel komen soms 3 vliegtuigen tegelijkertijd over.

Op grond van bovenstaande doe ik een appel op u om u te houden aan de WHO-normen voor het luchtvaartlawaai en de daarvoor noodzakelijke krimp van Schiphol op korte termijn te realiseren, opdat ik dit nog bij leven kan meemaken en alsnog van de vogelgeluiden in mijn tuin of tijdens mijn wandelingen kan genieten.