

Geachte bewindslieden,

Deze wet zet de deur open om niet alleen het aanzetten tot haat, maar ook andere gevoelig liggende zaken te politiseren en te gaan vervolgen. Daarmee is de gewetensvrijheid en de vrijheid van opvoeding in het geding. Wie ook maar een bepaalde groepering in diskrediet wil brengen hoeft alleen maar een melding te doen om de groepering op te zadelen met staatstoezicht. Deze wet is een motie van wantrouwen aan het informele onderwijs en zet aan tot polarisering. De bewijslast wordt omgekeerd: bij verdenking wordt alles overhoop gehaald en doorgelicht. De gewetensvrijheid wordt ingeperkt en dit instrument brengt ons in de sfeer van de totalitaire staat van het communisme en faciliteert ideologische dwang in plaats van gewetensvrijheid. Een goede samenleving is in principe gebaseerd op vertrouwen, elke dictatuur is geworteld in diep wantrouwen.

Bij goed burgerschap hoort ook dat je tegen een stootje kunt en dat je andere meningen en waarden niet alleen gedooft, maar ook respecteert, in een volwassen en gezond bewustzijn dat die de eigen persoonlijke integriteit niet zomaar, in ontmoeting en dialoog vanuit een gelijkwaardige positie, onderuit haalt. Dit bewustzijn lijkt echter bij een toenemend aantal burgers te ontbreken. Daar ligt precies de pijn van deze wet: steeds meer burgers voelen zich bedreigd, onveilig of gediscrimineerd, zelfs al bij het aankaarten van gevoelig liggende thema's. Met andere woorden: ze zijn niet in staat of onwillig om een dialoog te voeren met andersdenkenden, omdat hun persoonlijkheid daar niet tegen is opgewassen en ze zich alleen al door de confrontatie met de ander onveilig voelen. Wat krijgen we voor overheid als deze mensen later bewindslieden gaan worden en zij deze wet als instrument in handen hebben? Als deze mensen de rechtspraak gaan bemensen?

Bij staatstoezicht op het informele onderwijs is er geen sprake meer van een gelijkwaardige dialoog, maar van controlerende machtspositie van de onderwijsinspectie die met de beoogde wet een mandaat krijgt wat nauwelijks is af te bakenen met de politisering en juridisering van allerlei zaken in de privésfeer. Dit leidt tot een fluïde en onbetrouwbare overheid, die zich als een ameube in elke gewenste vorm kan manifesteren, aangemoedigd door de publieke opinie en de ideologische wind die er waait om zich bij religieuze groeperingen rechtens binnen te dringen.

Ik hoop dat U de overwegingen in de consultatie ter harte neemt en andere wegen zoekt om aanzetten tot haat tijdig op te sporen. Daarbij wens ik U veel wijsheid.