

Ik maak mij, net zoals veel moslims in Nederland, grote zorgen over het voorgestelde wetsvoorstel dat toezicht regelt op informeel onderwijs. Deze wet lijkt de vrijheid van ouders om hun kinderen op te voeden volgens hun eigen waarden en overtuigingen in te perken. Dit is een fundamenteel recht dat voor ons allemaal van groot belang is.

Als moslim ervaar ik mijn geloof als een bron van inspiratie en positiviteit. De islam leert ons juist om goed te doen, om onszelf voortdurend te verbeteren en om anderen, ongeacht hun geloof of achtergrond, van dienst te zijn. Dankzij mijn geloof ben ik in staat geweest om mezelf te ontwikkelen, mijn doelen te bereiken en bij te dragen aan de samenleving.

Het is belangrijk om te benadrukken dat informeel onderwijs, zoals lessen in moskeeën of bijlesklassen, geen haat, geweld of discriminatie bevordert. Integendeel: dit onderwijs richt zich juist op het meegeven van liefde, respect en goede karaktereigenschappen. Het helpt jongeren verantwoordelijkheid te nemen, ethisch te handelen en bij te dragen aan een harmonieuze samenleving. Het is dan ook ongepast en zorgwekkend dat dit onderwijs in een zwart daglicht wordt gezet door dit wetsvoorstel.

Daarnaast maak ik mij enorme zorgen dat duizenden moslimjongeren zich door dit soort vreemde, wantrouwende inspecties niet geaccepteerd zullen voelen. In plaats van een positief gevoel van verbondenheid met de samenleving te ontwikkelen, kan dit hen juist met een negatieve energie richting de maatschappij doen bewegen. Dit is niet alleen schadelijk voor de jongeren zelf, maar ook voor de samenleving als geheel.

Het is ook een feit dat onze universiteiten en hogescholen goed gevuld zijn met Marokkaanse jongeren en andere nationaliteiten die moslim zijn. Velen van hen hebben privéles genoten, en ze zijn op weg om een grote bijdrage te leveren aan de maatschappij. We kunnen daar als samenleving trots op zijn! Deze jongeren zijn het levende bewijs dat informeel onderwijs hen niet afleidt, maar juist versterkt in hun ontwikkeling en positieve impact.

Ik pleit ervoor dat de overheid onze vrijheden en rechten respecteert en waarborgt, en niet met verregaande macht tussenbeide komt in hoe wij onze kinderen opvoeden en onderwijzen. Dit voorstel doet geen recht aan de waardevolle bijdrage die veel moslims, mede door hun geloof, leveren aan de samenleving.

Laten we samenwerken aan een inclusieve en respectvolle toekomst waarin iedereen de vrijheid heeft om zijn kinderen op te voeden volgens zijn of haar overtuigingen, zonder angst voor onrechtvaardige controle of beperkingen.