

Mijn reactie:

Ik wil stellen dat het overbodig is, te controleren wat er in het informeel onderwijs door christenen wordt onderwezen. Omdat een goede christen een goede burger is.

Ik kan de reikwijdte niet overzien, maar vraag me af of het doel deze middelen heiligt. De inspanning van toezicht om te 'voorkomen' kon wel eens ingehaald worden door de conclusie dat er te weinig capaciteit overbleef om te handelen/ handhaven waar de wet werkelijk wordt overtreden.

Hieronder uitleg waarom controle van christelijk informeel onderwijs veel capaciteit zal kosten en weinig nieuws op zal leveren.

Ik pleit er daarom voor de wet anders te formuleren en vooral te handhaven waar wetten werkelijk worden overtreden.

De God van de Bijbel gaf 10 geboden, die samen te vatten zijn in liefde tot God en liefde tot de naaste.

U kunt dit vinden in de Bijbel, van de 66 boeken het tweede boek. Het heet Exodus.

Hoofdstuk 20, vers 1 tot en met 17.

Mocht u wel eens gehoord hebben van een geweldvol 'Oude Testament' in de Bijbel, dan kan ik aanvullen dat in het 'Nieuwe Testament' (het tweede deel van de Bijbel) staat, dat Degene in Wie christenen geloven, Jezus Christus Gods Zoon, herhaalt (in Mattheüs Hoofdstuk 22 vers 37 tot en met 40) dat dit inderdaad de wet is.

Jezus en Zijn apostelen hebben veel onderwijs gegeven over hoe om te gaan met de naasten. Ik zou dat willen samenvatten met 'Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere'. (Romeinen 12 vers 19). Daarom hoeven christenen zichzelf niet te wreken en onderwijzen/ leren dat ook niet. Ze zullen eerder bidden (of in stilte een protestmars houden bijvoorbeeld).

Een tiental decennia geleden was deze overtuiging gemeengoed: leven stond onder bescherming van God (een rustdag per week, gezonde relaties in huwelijken, geen doding (abortus, moord, euthanasie) een verticale dimensie in het leven om te kunnen relativiseren én goed voor de naaste (niet stelen, niet doden, niet liegen, niet onverzadigbaar alles willen hebben, trouw aan elkaar, gehoorzaamheid aan wie boven je staat).

En misdaad moe(s)t worden gestraft.

Door het oprekken van die wet zijn we met zijn allen minder gezond (psychisch en lichamelijk) en minder veilig geworden (dreigingsniveau, abortus, euthanasie, bezuiniging ouderenzorg, minder tolerantie, meer stress, minder arbeidspotentieel)

Er komen ook steeds meer zingevingsvragen en psychische problemen door onzekerheid en normloosheid.

De huidige situatie roept: zoals het nu gaat, gaat het niet goed!

Mensen, die het niet eens zijn met die oorspronkelijke wetten, willen niet gehoorzaam zijn aan de God van de Bijbel. En omdat ze weten dat Hij gelijk heeft, simpelweg omdat dat het toppunt van liefde is, gaan ze tekeer tegen degenen die willen blijven bij wat God goed voor ons vindt.

Het is de 'omgekeerde wereld'. Je mag niet meer gehoorzaam zijn, maar moet de zonde door de vingers zien.

En mensen die dicht bij de oorspronkelijke geboden willen blijven, zouden in de gaten gehouden moeten worden...

Alle misdaden tegen de 10 geboden moeten bestraft worden, en zullen bestraft worden. Want daar zorgt God zelf vroeg of laat voor. (dat heb ik al geciteerd)
Zo is de situatie. Overigens is alles wat in de wereld gebeurt al voorgezegd in de Bijbel. (Best interessant eigenlijk!)

Christenen bidden vaak voor overheid en onderdanen en zullen zich zo mogelijk constructief opstellen jegens de overheid en medemensen. Christenen willen leven naar Gods wet en staan open voor straf indien ze ongehoorzaam zijn.

Maar christenen kunnen en mogen zich niet voegen naar opgerechte wetten en zullen die ook niet bepleiten. Ze zullen geen reclame maken voor iets dat niet goed is. Sterker nog: ze zullen ervoor waarschuwen, omdat ze vanuit hun geweten niet anders kunnen.

Maar u hoeft geen haat zaaien en opruiing te verwachten, want u begrijpt dat dat niet in het rijtje past.

Ik zeg niet dat een christen dus nooit iemand zal vermoorden (uiterst voorbeeld), maar ik zeg dat dat nooit aangemoedigd zal worden én gestraft moet worden.

Het 'nut' van 'controleren' ontgaat me dan ook helemaal. De Bijbel is een boek dat al eeuwenlang dient voor mensen als levensleidraad. Het is literatuur en vrij verkrijgbaar. In het eerste deel gaat het over hoe God in de geschiedenis heeft laten zien dat Hij God is, en gehoorzaamheid eist, het tweede deel over Gods liefde waarmee Hij overtreders wil vergeven, en ook nog steeds vraagt naar Zijn geboden te leven.

Hij heeft het goede met alle mensen voor en vraagt nog steeds gehoorzaamheid en liefde door te leven naar Zijn goede wetten.

Daarom kan een christen minder-goede wetten niet naleven en voorstaan.

Het beeld van een christen van burgerschap (vrijwilligerswerk, naastenliefde, plichtsgetrouwheid, historisch bewustzijn), is zelfs zeer waardevol voor de Nederlandse samenleving.

Omdat dit openlijk bekend is, hoef je geen moeite te stoppen in informeel christelijk onderwijs te gaan 'controleren', want de inhoud is bekend. Ga handhaven waar meest nodig.

Corina Ruissen- Rottier