

Laat onze overheid, waar iedere zondag in de kerken voor gebeden wordt, bedenken dat er één God is die ons allen geschapen heeft en Wiens wetten wij allen moeten gehoorzamen.

En dat wordt ons in de kerken en op de zondagsscholen en catechesaties geleerd, en daar is heel de samenleving bij gebaat.

Als er misstanden zijn, zijn er ook nu genoeg mogelijkheden om in te grijpen. Is de vrijheid van meningsuiting, waar zo over geroepen wordt, iedereen verplichten om een bepaalde mening te volgen?