

Datum: 1 januari 2025

Betreft: Reactie op het wetsvoorstel Informeel Onderwijs t.b.v. internetconsultatie

Hare excellentie staatssecretaris Paul, hooggeachte leden van het kabinet,

Als kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Alphen aan den Rijn maken wij ernstig bezwaar tegen het wetsvoorstel Informeel Onderwijs. Naar ons inzicht strijdt dit wetsvoorstel met de grondwettelijke vrijheid van godsdienst en vrijheid van vereniging en vergadering. Het is bovendien ten aanzien van het kerkelijke onderwijs dat wij aan de jongeren van onze gemeente geven volstrekt niet proportioneel. Wij kunnen niet anders dan protest aantekenen tegen dit wetsvoorstel, omdat de uitvoering ervan zal leiden tot grote willekeur en een verregaande inmenging van de overheid op kerken.

We hebben ons als kerkenraad bezonnen op de vraag wat er de achterliggende decennia in onze kerkelijke gemeente toch zo structureel en grondig mis is gegaan dat u als kabinet meent, grond te hebben voor een dergelijk verregaand ingrijpen in ons kerkelijk leven? Wij kunnen niet anders dan concluderen dat die misstanden er niet zijn. Toch bent u van plan de principiële grens van ontoelaatbare overheidsbemoeienis over te gaan. Gezien de inhoud van de Memorie van Toelichting menen we dit ook te kunnen staven. U noemt immers geen enkel voorbeeld van misstanden binnen kerkelijk onderwijs (op jeugdvereniging, op de zondagsschool, tijdens leeravonden voor jongeren - de zogenoemde catechisaties - of tijdens leerdiensten op de zondagmiddagen) waarin bijvoorbeeld wordt opgeroepen tot geweld, of tot het verwerpen van de overheid. Dat klemt temeer, omdat onze gemeente zich kenmerkt door een grote maatschappelijke betrokkenheid en het eerbiedigen van uw overheidsgezag.

Wij zijn een kerkelijke gemeente in Alphen aan den Rijn die dit jaar 125 jaar bestaat en op dit moment ruim 300 leden telt (volwassenen, jongeren en kinderen). De grondslag van onze gemeente wordt gevormd door de Bijbel, dat wij zien als het gezaghebbende Woord van God voor ons hart en voor ons leven. Onze gemeente staat in de traditie van de Reformatie en heeft in de grondslag nog altijd de belijdenisgeschriften die zijn vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht (1618-1619) die destijds in opdracht van de Staten-Generaal samenkwam! Deze synode heeft het besluit genomen om de Bijbel opnieuw uit de oorspronkelijke talen te vertalen (de Statenvertaling) en heeft de grondslag en samenvatting van ons geloof vastgesteld door drie belijdenisgeschriften te aanvaarden als gezaghebbend spreken van de kerk: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de

Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De Statenvertaling is nog steeds de Bijbelvertaling die we tijdens de zondagse kerkdiensten gebruiken, en tijdens de middagdiensten wordt een deel van één van de drie belijdenisgeschriften behandeld in de preek. Het kerkelijke onderwijs aan de jongeren van de gemeente richt zich op de uitleg en toepassing van de Bijbel aan de hand van die drie belijdenisgeschriften, die - zoals gezegd - zijn vastgesteld tijdens een door de Staten Generaal bijeengeroepen Nationale Synode. Het doet ons meer dan pijn dat het huidige kabinet aan de huidige Staten Generaal een wetsvoorstel wil aanbieden dat onderwijzen uit deze Bijbel en deze belijdenisgeschriften in het verdachtenbankje zet.

Dat is temeer zo pijnlijk omdat vanuit onze gemeente nog nooit enige oproep tot geweld is gedaan of enige opstand tegen de overheid is georganiseerd. Integendeel: vrijwel iedere zondag wordt voor onze overheid gebeden, en voor het kabinet en de minister-president in het bijzonder. Wij roepen onze gemeenteleden altijd op om bijvoorbeeld te gaan stemmen en gehoorzaam te zijn aan de wettige overheid, zolang dat niet strijdt met wat God de Heere van ons vraagt in Zijn Woord. Dat komt bijvoorbeeld tot uitdrukking, wanneer het vijfde gebod van de Tien Geboden wordt behandeld. Het gaat daarin niet alleen over het eren en gehoorzamen van je ouders, maar van 'allen die over mij gesteld zijn'. Het komt evenzeer naar voren als in prediking of catechese artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis wordt uitgelegd, waarin de wettige overheid van Romeinen 13 als 'dienares van God' wordt beleden. Ditzelfde gebeurt ook op de zondagsschool, op verenigingsavonden en tijdens catechisatielessen.

Dat binnen de Bijbelse kaders er voor een deel scherpe kritiek is op verschillende besluiten van onze overheid en op een leefwijze die strijdt met Gods heilzame geboden, is zeker het geval. Maar niet om daarmee tot geweld op te roepen, discriminatie goed te praten of revolutie te ontketenen. Verre van dat! Wél omdat we ervan overtuigd zijn dat in het houden van Gods geboden groot loon ligt en heilzaam is voor iedere burger van Nederland.

Dit wetsvoorstel wil de mogelijkheid scheppen om op het bovenstaande - na eventuele klachten - te kunnen ingrijpen. Dat zou kunnen betekenen dat de overheid gaat bepalen wat er in kerkdiensten, op de zondagsschool, op verenigingsavonden of tijdens catechisatielessen wel en niet gezegd mag worden op grond van de Bijbel. Dit is werkelijk onacceptabel voor ons! De overheid of organen van de overheid gaan dan bepalen welke geloofsopvattingen nog door de politiek-maatschappelijke beugel kunnen en welke niet. De grondslag daarvoor ligt dan in de heersende opinie of in de seculier-liberale meerderheidsopvatting van onze samenleving. Daarmee maakt de overheid echter inbreuk op de zelfstandige positie van de kerk ten opzichte van de overheid. Daarom menen wij dat dit wetsvoorstel de vrijheid van godsdienst feitelijk tot een lege huls maakt.

Het kabinet doet dit alles onder het mom van de 'sociale veiligheid' van kinderen en jongeren. Deze sociale veiligheid staat bij ons óók hoog in het vaandel, maar wordt door u gedefinieerd naar en beperkt tot sociale veiligheid volgens seculier-liberale normen. Nogmaals: dat gaat in tegen verschillende van onze grondwetsartikelen. De overheid

eigent zich hiermee niet alleen teveel macht toe, maar overschrijdt naar onze diepste overtuiging ook een principiële grens.

Als kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Opstandingskerk te Alphen aan den Rijn doen wij daarom een indringend beroep op het kabinet om dit wetsvoorstel niet door te zetten, maar in te trekken en zich te richten op het aanpakken van werkelijke geweldpleging of revolutionair verzet. Wij doen dat door u op te roepen één van uw Bijbelse taken ter hand te nemen, zoals we die belijden in artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, namelijk: "Het Koninkrijk van Jezus Christus te doen bevorderen, het woord van het Evangelie overal te doen prediken, opdat God door een ieder geëerd en gediend worde, gelijk Hij in Zijn Woord gebiedt."

Wij wensen u Gods zegen toe over uw beraadslagingen!

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,



ds. W.J. van Gent, *preses*



P.J. Vergeer, *scriba*