



Reactie op Wetsvoorstel toezicht informeel onderwijs van het deputaatschap voor correspondentie met de Hoge Overheid en het deputaatschap Onderwijs en Opvoeding van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland

Genoemde deputaatschappen maken namens het kerkverband van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland ernstig bezwaar tegen het wetsvoorstel. Zeer klemmend dringen we erop aan om dit wetsvoorstel niet in te dienen. Het gaat een historische grens over, omdat het inhoudelijke regelgeving introduceert, met toezicht, binnen kerken en diep in het grondvlak van de maatschappij. Daar kan de overheid principieel geen inhoudelijke regels stellen. Omdat de (godsdienstige) opvoeding geheel aan ouders en kerken is voorbehouden. Waar het om nationale veiligheid gaat, is het aan de AIVD en OM om onderzoeken te doen, maar dit voorstel gaat om veel meer dan nationale veiligheid.

Op de catechisaties in onze gemeenten worden kinderen en jongeren kennis van de Bijbel bijgebracht. Bovendien wordt hen bekendgemaakt dat God waardig is geëerd en gediend te worden. En hoe goed en rijk het is om Hem lief te hebben, te vertrouwen en Zijn geboden te onderhouden. God keert ons af van alles wat de Bijbel zonde noemt, ook al hebben we daar vanuit onszelf een natuurlijke neiging toe. Zoals (om maar iets te noemen) het najagen van bezit, van status of menselijke eer, of het ontrouw zijn aan anderen. Alleen de Heere Jezus Christus kan mensen hiervan verlossen. Dat willen we onze kinderen (blijven) bijbrengen en we zijn er ook van overtuigd dat ons land deze boodschap nodig heeft.

Graag voegen we nog enkele overwegingen hieraan toe:

- Is het de overheid werkelijk om de veiligheid van kinderen te doen? Stimuleer dan iedereen om naar de kerk en naar de zondagsschool te gaan, en kom zelf ook. In de kerk is iedereen welkom om de goede boodschap van eeuwig leven te horen.
- In de Bijbel worden wij opgeroepen het goede te zoeken voor ons naasten, voor onze overheid en ons land en volk. Het christelijk informeel onderwijs is dan ook van onschatbare waarde voor onze samenleving en moet juist alle ruimte krijgen zonder overheidsbemoeienis. Het zijn waardevolle plekken waar kinderen en jongeren in een veilige, sociale omgeving leren wortelen in de eigen traditie, om vandaaruit vervolgens open en respectvol met beide benen in de samenleving te staan. Het wetsvoorstel doet hier geen recht aan.
- We maken ons grote zorgen over de gevolgen van deze wet voor de vrijheid van godsdienst, onderwijs en vereniging. Het wetsvoorstel wil overheidstoezicht mogelijk maken bij álle vormen van informeel onderwijs aan kinderen van 4-17-jarigen, terwijl de aanleiding was dat de overheid wil kunnen ingrijpen bij het aanzetten tot haat, geweld of discriminatie in Koranscholen en Chinese weekendscholen. Dat is niet proportioneel.
- Het verbod is uiterst vaag geformuleerd: “aanzetten tot haat of discriminatie”. Wat de ene persoon als een uiting van zijn geloof ziet, kan door een ander als discriminatie worden beschouwd. De overheid krijgt hierdoor de mogelijkheid om te bepalen welke geloofsopvattingen wel of niet acceptabel zijn. Haat en discriminatie kunnen heel daardoor gemakkelijk een politieke interpretatie krijgen.

- Het wetsvoorstel is ongrondwettelijk, aangezien voor het eerst in onze parlementaire democratie de overheid zich inhoudelijk kan gaan bemoeien met de inhoud van kerkelijk onderwijs. In Nederland is dit door de grondrechten steeds uitgesloten geweest om zodoende de minderheden en de civil society hun vrijheid te garanderen.
- Het wetsvoorstel impliceert een inperking van de vrijheid van godsdienst of vrijheid van vereniging, waarbinnen de godsdienst betracht wordt. Het contract tussen de burger en de staat (grondrechten) is juist dat de staat de vrijheid van de burger garandeert waar het gaat om godsdienst en al datgene wat daaruit voortvloeit in verenigingsleven of binnen het maatschappelijke leven. Door zonder objectiveerbare normen overheidsbemoeienis toe te staan wordt een drempel overschreden en is onvoldoende concreet of bepaalbaar waar dit begint en waar dit eindigt. Een evidente aantasting van de klassieke grondrechten.

Het bovenstaande overwegend, roepen we de regering van ons land dringend op om uitingen van de christelijke boodschap niet aan de liberale meetlat te onderwerpen. Maar integendeel, om Gods geboden, die voor ons land en haar inwoners tot heil en zegen zijn, als uitgangspunt voor het beleid te nemen.