

Aan de staatssecretaris van FO&E

Sint-Annaland, 4 januari 2025

Betreft: reactie op Wetsvoorstel Toezicht Informeel Onderwijs

Geachte staatssecretaris,

Als kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Sint Annaland willen we, mede namens onze ca 200 (doop)leden, reageren op voornoemd wetsvoorstel. Wij hebben hiertegen ernstige bezwaren en het voorstel geeft ons redenen tot grote bezorgdheid. Daarom doen we hierbij een ernstig en klemmend verzoek dit wetsvoorstel niet in te dienen ter verdere behandeling. In onze reactie willen we u graag uitleggen waarom.

De geloofsleer die wij aanhangen is gebaseerd op de Bijbel, het Woord van God. In het Bijbelboek Exodus, staat de Wet des Heeren ook wel "de 10 geboden" opgenomen. De samenvatting daarvan is: God lief te hebben boven alles en onze naaste als ons zelf. Dus geen aanzet tot haat maar juist elkaar lief te hebben. Onder onze naaste wordt verstaan: iedereen, gelovig of niet- danwel andersgelovig, maar ook onze overheid. Onze geloofsleer zal daarom nooit een bedreiging kunnen vormen voor de openbare orde en veiligheid.

In de hiervoor aangehaalde Wet des Heeren staan geboden en verboden. Belangrijk om uit te leggen is, dat deze in de eerste plaats een eigen, persoonlijke verantwoordelijkheid zijn. Een kernwaarde uit onze geloofsleer is ook dat deze nooit met geweld of dwang aan een ander mogen worden opgelegd en dat geldt ook voor onze kinderen. Het onderwijs binnen onze kerk vindt plaats vanuit de Bijbel, het Woord van God, zowel in onze kerkdiensten als tijdens de catechisatie. Het aanspreken vanuit liefde tot God en onze medemens, binnen of buiten de kerk, daarom zijn onze kerkdiensten ook voor iedereen toegankelijk. Aanspreken vanuit liefde is het tegenovergestelde van het toepassen van geweld of dwang.

In onze kerkdiensten en op de catechisaties worden onze kinderen en jongeren kennis over de Bijbel bijgebracht. Nog belangrijker, hen wordt voorgehouden dat God waardig is geëerd en gediend te worden. De rijkdom van God en Hem lief te hebben, te vertrouwen en Zijn geboden te onderhouden in plaats van het uitleven van datgene wat de Bijbel zonde noemt. Wij zijn allemaal zondige mensen, alleen de Heere Jezus Christus kan mensen verlossen van de zonde. Dat is de boodschap die we onze kinderen en jongeren willen meegeven waarbij we er ook van overtuigd zijn dat deze boodschap voor iedereen van levensbelang is.



De overheid zou er goed aan doen om kerkgang te stimuleren, iedereen is welkom in de kerk, om daar te horen de blijde boodschap van het eeuwig Evangelie. De Bijbel spreekt in de brief aan de Romeinen hoe de kerk de overheid ziet nl "Alle ziel [dat is iedereen] zij de machten over haar gesteld [dus ook de overheid], onderworpen". Mede om die reden wordt iedere zondag vanaf de kansel gebeden voor de overheid, maar ook voor de samenleving en ons vorstenhuis. Als we dan bedenken dat ons land ontstaan is uit de strijd tegen geloofsvervolging, waarbij Willem van Oranje, met de hulp des Heeren, zich heeft verzet tegen de Spanjaarden die het christelijk geloof wilden uitroeien, dan is het voor ons pijnlijk en verdrietig dat nu het voorstel WTIO op tafel ligt.

Nog kort een aantal punten die we niet onvermeld willen laten:

- Wij maken ons grote zorgen over de gevolgen van dit wetsvoorstel. Overheidstoezicht mogelijk maken bij alle vormen van informeel onderwijs aan kinderen van 4-17 jaar, terwijl de aanleiding was om te kunnen ingrijpen bij aanzet tot haat of geweld in Koranscholen of Chinese weekendscholen. De proportionaliteit van dit voorstel is volledig uit beeld.
- De huidige wetgeving is voldoende. Waar het om nationale veiligheid gaat ligt de taak bij de AIVD en het OM, maar dit wetsvoorstel gaat nog veel verder.
- De vage formulering "aanzetten tot haat of discriminatie" kan gemakkelijk leiden tot willekeurige handhaving en politieke interpretaties. De uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel, mocht dit worden aangenomen, zal praktisch onuitvoerbaar zijn. Om reden waardoor zowel RvS als inspectie dit voorstel gemotiveerd afwijzen.
- Het wetsvoorstel impliceert een inperking van de vrijheid van godsdienst of vrijheid van vereniging waarbinnen godsdienst betracht wordt. Daarmee een aantasting van de grondwettelijke rechten.

Op basis van bovenstaande verzoeken we dringend het wetsvoorstel in te trekken.

Hoogachtend

Namens de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te St Annaland

C. de Bree, preases

M. Goedegebuure, scriba