

Protest stopzetten adreswijzigingen SILA

In een tijd dat de overheid de burgers aanspoort meer verantwoordelijkheid te nemen in het omzien naar elkaar, is het absurd dat diezelfde overheid een van de grootste vrijwilligersorganisaties in Nederland, de kerken, het moeilijk maakt hun adresbestanden op peil te houden. Dezelfde kerken worden wel gebruikt om de gaten te vullen, waar gemeentes en rijk zelf niet kunnen of willen helpen. Het beroep op de scheiding van kerk en staat is hier misplaatst. Scheiding van kerk en staat betekent toch niet, dat beide organisaties elkaar niet zouden kunnen helpen in hun werkzaamheden ten behoeve van de burgers? Juist in deze tijd hebben ze elkaar nodig om de cohesie in de samenleving te bevorderen.

Ik voel mij als burger bovendien erg gemanipuleerd, omdat deze maatregel onderdeel is gemaakt van een groter pakket dat totaal geen verband heeft met elkaar.