

*kerk heeft altijd veel gedaan voor haar leden, en wil hen niet uit het oog verliezen bij verhuizing. Bij binnenkomst in nieuwe woonplaats wordt altijd gezorgd voor een welkom, en een kans wordt geboden bij een plaatselijke kerk aan te sluiten. Dat is prettig voor wie in een nieuwe omgeving komt. Als je geen lid meer wilt zijn van de kerk, kan dat na de verhuizing alsnog geregeld worden, maar dan actief, door degene zelf die verhuisd is. Dan is het ook een bewuste keus om niet meer bij de kerk te willen horen.*