

Excellentie , geachte heer Plassterk,

Een vraag: Hoe lief hebt ú de zondag? Ik weet dat onze samenleving divers is in samenstelling en achtergrond. Echter betreur ook ik het ten zeerste dat er opnieuw door D 66 een wetsvoorstel is ingediend inzake de afschaffing van de Zondagswet . Waarom een Wetvoorstel in dienen om de Zondagswet uit het wetboek te schrappen. Eerst was het de winkelopenstelling op zondag en nu de intrekking van de Zondagswet. De Zondagswet bevat bepalingen die een ongestoord verloop van de kerkgang en de kerkdienst op zondag en andere daarmee gelijkgestelde Christelijke feestdagen, tot op zekere hoogte waarborgen. Waar zal het op uitlopen met alle verschillende nationaliteiten en levensbeschouwingen in ons land. Laat het gebod van de hoogste Wetgever toch uw richtsnoer zijn, alle druk van buitenaf ten spijt. Het zou ons christenen zeer verblijden te horen dat u van het wetsvoorstel van D 66 afziet. Daarop alleen kan ook Gods zegen verwacht worden. Mijn bezwaar op principiële aard is gegrond op de Bijbel waarin God spreekt in Zijn heilige wet: “Gedenk den sabbatdag, dat gij dien heiligt”. De leiding en wijsheid des Heeren zij Uw deel in Uw verantwoordelijke taak. Dit is mijn hartelijke wens. Rien Lobregt, Elspeet.