

De stukken heb ik gelezen en tot mijn eigen verbazing is mijn vertrouwen in het bestuur van Nederland erdoor afgenomen. De manier van motiveren is echt verschrikkelijk.

De kern van alles wat de regering doet, moet gaan om verbeteringen. Daarom draait het hier om antwoord C van het Integraal Afwegingskader over de belangrijke vraag wat het probleem is dat het nieuwe voorstel moet oplossen. En dan komt het: Hier staan 0,0 problemen benoemd. Best een aanfluiting. Eigenlijk zouden de betrokken politici (er staan helaas geen namen bij!) strafpunten moeten krijgen ofzo. Als er geen problemen zijn lijkt het me logisch dat er een betere motivering komt of dat het voorstel van tafel gaat.

Er worden slechts twee argumenten genoemd, die geen argumenten blijken te zijn. 1. Het past bij de decentralisatie van taken. Ja, dat zal waar zijn. Maar dat is meer een stelling dan een probleem. Of beweert men dat alles wat decentraal kan, ook decentraal moet? 2. Er zijn verschillen tussen gemeenten. Ik heb het onderzoeksrapport gelezen en hieruit blijkt dat er verschillen zijn, maar nergens lees ik dat dit een probleem is. Elke gemeente kan via ontheffingsregelingen prima functioneren in haar doen en laten. Er zijn dus geen problemen. Verder mis ik een onderzoek en onderbouwing van mogelijke voordelen van een landelijke wet tov de decentralisatie. Voor de evenwichtigheid zou dat toch ook in een Afwegingskader thuishoren?

Omdat ik het onderzoeksrapport las, zag ik dat slechts 39% van de burgemeesters voor wetswijziging is. Dat lijkt me opnieuw een signaal dat zo'n voorstel van tafel gaat. Tenzij er hele grote maatschappelijke belangen mee gediend zijn, maar dat blijkt dus nergens uit.

Persoonlijk merk ik dat Nederland grote problemen heeft met haar identiteit, Europa (zie Oekraïne-referendum), islamisering, angst en terrorisme (zie Parijs en Brussel en partijen als de PVV). In dat kader begrijp ik niet wat het belang is om herkenbare christelijke elementen van onze geschiedenis zoals de zondagsrust weg te gooien? We laten met de zondagswet zien dat Nederland respect heeft voor haar geschiedenis, erkennen dat kerken een belangrijke plek in ons land hebben (maar niet alles bepalen burgemeesters kunnen ontheffingen verlenen; goede balans dus!) en dat we als natie eenheid uitstralen. Het signaal dat nu van deze wet uitgaat, komt helemaal op het verkeerde moment. We zouden de zondag moeten verdedigen tegen de islamisering en identiteitscrisis van Europa. Heren dames politici, maak alsjeblieft alleen wetten die echt een probleem oplossen. Geen wetswijzigingen die weer nieuwe problemen aanwakkeren, zoals een nog vagere identiteit.

U begrijpt dat ik niets van zulke politici begrijp. Op deze manier raak ook ik nog eens gefrustreerd over 'Haagse politiek'. Als er geen problemen worden opgelost hoort het voorstel in de prullenbak. Ik hoop maar dat Minister Plasterk wat slimmer en wijzer zal zijn dan de bedenkers van dit voorstel.