



Beste meneer, mevrouw,

Ik ben ervan overtuigd dat het niet nuttig is de zondagswet af te schaffen. Gelovig of ongelovig; zou die zondagsrust juist niet heel goed zijn voor de maatschappij waarin we leven? Die al zo druk is en waarvoor aan iedereen gedacht wordt, behalve steeds minder aan de christenen zelf. Ieder zijn vrijheid, dus ook het recht voor christenen om van die rust te genieten op zondag toch. Zonder christelijke wortels in de samenleving ben ik bang dat het niet lang zal duren voordat er alleen nog ondoordachte beslissingen van korte duur gemaakt zullen worden. De leidraad van de Bijbel, ongeacht voor degenen die dat wel of niet geloven, is echt zo slecht nog niet voor de maatschappij in mijn mening. Ik vind dat dit beschermd moet worden, en ik weet dat wanneer de zondagswet afgeschafd wordt de mensen nog steeds zelf de keuze hebben in vrijheid naar de kerk te gaan, maar ik denk dat het weer een stap verder zal leiden naar ontworteling van onze christelijke cultuur in Nederland. Ik vind het de verantwoordelijkheid van de overheid deze christelijke normen en waarden zoveel mogelijk te beschermen, en daar zijn regels op zondag voor nodig. De politiek moet doen waar zij zich goed bij voelt, maar ik hoop niet dat het straks moet terugkrabbelen als het te laat is.

Met vriendelijke groeten, Luc de Ruiter.