



Correspondentie adres:
Coolhofflaan 5
4414 BK Waarde

Weledelgestrenge heer,

Met waardering voor de mogelijkheid die geboden wordt, wenst de kerkenraad der Gereformeerde Gemeente te Waarde (Zld.) te reageren op de voorgenomen intrekking van de Zondagswet op initiatief van D66.

De positieve functie van de Zondagswet is helder: vele decennia lang heeft ze regulerend mogen werken in de samenleving. Rekening houdend met het aparte karakter van de zondag in onze samenleving. De positieve invloed kan vanuit verschillende invalshoeken worden gezien.

Het economische perspectief: in deze gejaagde samenleving is er een duidelijke behoefte aan een dag van rust. Als winkels gesloten blijven is personele inzet niet nodig en hebben met name de kleine winkeliers daar voordeel van, hetgeen de diversiteit ten goede komt.

Het sociale perspectief: mensen die één vaste dag in de week niet hoeven te werken, hebben gelegenheid om te investeren in sociale contacten en zorg voor elkaar. Hoe belangrijk in een samenleving waarin omzien naar elkaar door de overheid zo wordt benadrukt. Ook als het gaat om het participeren in onze maatschappij.

Allermeest vanuit onze kerkelijke achtergrond geldt toch het principiële perspectief. Wij belijden op grond van de Bijbel, het Woord van God, dat de zondag een aparte dag is, onderscheiden van alle andere dagen. Deze dag mag worden besteed in de dienst van de Heere, en een belangrijk onderdeel daarvan is het bijwonen van de kerkdiensten op deze dag.

Door de openstelling van de winkels over te laten aan plaatselijke overheden, kan geconstateerd worden dat het karakter van de zondag in het publieke domein in veel steden haast niet meer valt te onderscheiden van de andere dagen.

Dit effect dreigt nog sterker te worden door de voorgenomen opheffing van de Zondagswet. Kon tot nu toe een deel van de zondag niet worden gebruikt voor allerlei evenementen, dan is dat straks wel toegestaan. Het valt te vrezen dat dit voor de zondagsrust funest zal zijn.

De instelling van de zondag als rustdag is geen menselijke instelling. De Heere heeft, met het oog op de eer van Zijn Naam en onze geestelijke gezondheid, maar ook het met het oog op ons lichamelijk welzijn deze dag ingesteld. Een maatschappij die het karakter van deze dag steeds verder uitholt, zal daarvan op langere termijn echt schade ondervinden. Erger nog: zij overtreedt daarmee één van de geboden die de Heere aan kerk en samenleving heeft gegeven: Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt....' (5^e gebod van de decaloog).

We roepen u daarom hartelijk op om de intrekking van de Zondagswet **geen** doorgang te laten vinden. Wij bidden u in uw besluitvorming de zegen des Heeren toe in de grote verantwoordelijkheid die u als overheid daarin draagt.

Gode bevolen.

Hoogachtend,

Kerkenraad der Gereformeerde Gemeente te Waarde,

Namens deze

Ds. D.W. Tuinier, preses

P.J. Francke, scriba