

**Landelijke Stichting
ter bevordering van de
Staatkundig Gereformeerde beginselen**



**Aan: Zijne Excellentie de heer R.H.A. Plasterk
Postbus 20011
2500 EA Den Haag**

Wijk en Aalburg, 23 mei 2016

Hooggeachte Heer Plasterk,

Als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bent u van voornemen om de Zondagswet in te trekken. Maar eerst geeft u aan burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kerkgenootschappen gelegenheid om hierop te reageren. Van deze gelegenheid willen wij als bestuur van de Landelijke Stichting ter bevordering van de staatkundig gereformeerde beginselen graag gebruikmaken.

In de eerste plaats willen wij u erop wijzen dat het absolute gezag van Gods Woord en Wet zich uitstrekt tot alle terreinen van het leven. Gods Woord en Wet zijn universeel geldend en bindend voor alle plaatsen en tijden en voor iedereen, zowel voor overheid als voor onderdaan. De geboden van de Decaloog behoren daarom ook uw uitgangspunt en richtsnoer te zijn voor uw beleid!

In het vierde gebod eist de Heere van ons om op Zijn dag van ons werk te rusten. Op grond van dit gebod is het de taak van de overheid om er via wetgeving voor te zorgen dat bijvoorbeeld de winkels op zondag gesloten zijn en het openbaar vervoer stilligt. Nehémia heeft u hierin het goede voorbeeld gegeven. Toen allerlei koopwaren, waaronder wijn, druiven en vijgen, met ezels op de sabbat in Jeruzalem werden gebracht en daar verkocht werden, betuigde hij tegen de edelen van Juda: *Wat voor een boos ding is dit, dat gijlieden doet, en ontheiligt den sabbatdag?* (Neh. 13:17). Vervolgens liet hij vanaf toen de poorten van Jeruzalem de gehele sabbatdag gesloten houden.

In het vierde gebod spreekt de Heere niet alleen over het rusten op de sabbatdag, maar ook over het heiligen van die dag. De Heere vraagt van ons om Zijn dag in Zijn dienst te besteden. Daarom is het de taak van de overheid om geen vergunningen te verlenen voor publieke gemakkelijkheden op zondag en om bijvoorbeeld alle sportcentra en sportterreinen op die dag gesloten te houden.

Uit deze enkele voorbeelden blijkt al heel duidelijk dat de huidige Zondagswet in veel niet in overeenstemming is met het vierde gebod van Gods Wet. **Wij willen u daarom als minister van Binnenlandse Zaken met klem oproepen om de huidige Zondagswet niet in te trekken, maar deze in overeenstemming te brengen met wat God in het vierde gebod van ons vraagt en eist.** De Heere als onze Schepper en Onderhouder heeft daar het volste recht op. Bovendien is Zijn Wet een volmaakt goede wet, omdat God volmaakt goed is. De Zondagswet aanpassen aan Gods Wet zal dan ook ten eerste goed voor eenieder van ons volk zijn, terwijl het miskennen van Gods Wet alleen maar het oordeel Gods over ons kan en zal oproepen, persoonlijk en als land en volk.

Met u ten slotte kracht en wijsheid van God toe te wensen bij de uitoefening van uw verantwoordelijke taak, verblijven wij,

met de meeste hoogachting,
namens het bestuur,


Drs. P.H. op 't Hof, voorzitter


A. Verwijs, secretaris