

Fam. T. Steenbeek
Klampenmeet 5
3245 DC Sommelsdijk

Geachte heer Plasterk,

Als lid van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Middelharnis maak ik graag gebruik van deze internetconsultatie betreffende uw voorstel tot afschaffing van de Zondagswet. Ons gezin behoort tot een kerkelijke gemeente met ongeveer 500 leden en wij hebben om meerdere redenen grote bezwaren tegen uw voorstel.

- 1. Allereerst geloven wij dat de zondag een instelling van God is die ons gegeven is als gezamenlijk rustpunt in de week. Dit wekelijkse rustmoment is waardevol en nodig voor het herstel van ons lichaam en onze geest. Dit zegenrijke rustmoment dreigt na 1600 jaar te verdwijnen zonder afdoend alternatief .*
- 2. Daarnaast gebruiken wij de zondag om als gemeente samen te komen in twee kerkdiensten. Wij geloven dat God ons in deze diensten wil ontmoeten. Door de verkondiging van het Evangelie krijgen wij perspectief en Toekomst door het werk van Jezus Christus. Het geeft ons geestelijke kracht om de werkweek te beginnen. Wij vrezen dat door de afschaffing van de Zondagswet de druk om op zondagen te werken voor onze gemeenteleden toe zal nemen. Hierdoor komt de kerkgang en het functioneren van onze kerkelijke gemeente in gevaar.*
- 3. De zondagsrust is echter niet alleen waardevol voor hen die een kerkdienst willen bezoeken. Wij geloven dat de zondag als rustdag heilzaam is voor héél de samenleving. Door een gemeenschappelijke rustdag kunnen namelijk familie- en andere sociale verbanden worden onderhouden, verbanden die van vitaal belang zijn binnen onze samenleving. Juist een overheid die streeft naar een participatiesamenleving zou de waarde hiervan moeten inzien.*
- 4. Verder zijn wij niet gerust op de economische gevolgen van de afschaffing van de Zondagswet. Diverse branches ondervinden druk vanwege het feit dat concurrerende bedrijven of winkels op zondag open blijven. Ook in onze kerkelijke gemeente kennen wij daar voorbeelden van. Het huidige voorstel zal leiden tot een hardere concurrentiestrijd waarin kleinere ondernemers en winkeliers in de verdrinking komen en het onderspit delven.*

Samenvattend geloven wij dat de Zondagswet past bij de een gezonde en respectvolle manier van omgaan met elkaar en bij het respect voor mensen met een christelijke levensovertuiging. Wij hopen derhalve dat u tot een heroverweging komt van uw plannen en uw wetsvoorstel intrekt. Graag zijn wij bereid om onze bezwaren nader toe te lichten.

U sterkte wensend bij alle afwegingen,

Tiemen Steenbeek