

Geachte minister Plasterk, geachte ministerraad,

Het is zorgwekkend te moeten vernemen dat de laatste jaren de zondagsrust geweld wordt aangedaan. Het is indrukwekkend dat op veel plaatsen in ons land waar de plaatselijke gemeente steeds meer bevoegdheden krijgt om invulling te geven aan eventuele commerciële activiteiten op de zondag er vanuit de christelijke partijen hier met grote zorg vervuld over zijn. Ik noem bv. een stadsgesprek van 19 mei 2016 in Rhenen waar de gemeente wilde peilen hoe dit ligt. Het was ontroerend te moeten constateren hoeveel mensen die avond gekomen zijn om de raadsleden te laten weten dat een verdere aantasting van de zondag een heilloze weg is.

Het is bekend dat alle mensen, dus u en ik, op aarde het hoogste goed, het grootste geluk zoeken. Dat is altijd al zo geweest, van alle eeuwen. Iedereen zoekt dat op zijn of haar manier. En nu lijkt het alsof de regering met haar voorstel om de zondagswet in te trekken de oplossing heeft om de inwoners van ons land meer vrijheid te geven (nl. door ze toe te staan op zondag te kunnen winkelen) om zo de mensen meer geluk in dit leven te geven.

Dit is echter, geachte minister en geachte ministerraad, niet de juiste weg en dit leidt niet tot het hoogste goed. Integendeel, dit is een stap achterwaarts. U zult vragen: Wat is dan wel het hoogste goed? Dat is een verborgenheid, maar wordt bekend gemaakt in Gods Woord. Dat is God de Heere te kennen als zijn God. En in dat Woord gebiedt God ons, tot ons voordeel, om zes dagen te werken en één dag te rusten. Daar gebiedt Hij Zijn zegen over.

Wanneer we onze vaderlandse geschiedenis goed kennen, dan weten we dat God ons land in de Gouden eeuw rijk gezegend heeft. Wanneer we Gods wetten echter loslaten dan kunnen we daar geen zegen (voorspoed) op verwachten. Meer concreet wil ik u onder de aandacht brengen wat onlangs in de dagbladen gemeld werd dat de Nederlandse werkgeversvereniging (AWVN) nu ook de gevaren erkent (nadat Frankrijk dit al eerder geconstateerd heeft...) om constant bereikbaar te zijn voor het werk. Eén dag rust is heilzaam! Dat kunnen we in de praktijk dus ook zien en vernemen. Maar dit leert Gods gebod ons als Nederlanders ook: zes dagen zullen we werken en één dag rusten. Die verhouding zorgt ervoor dat we als inwoners goed ons dagelijkse werk kunnen blijven doen, zodat we kunnen en moeten constateren dat in het onderhouden van Gods geboden groot loon ligt.

Nu denkt u wellicht: er zijn heel veel andere mensen in Nederland die daar anders over denken. Dat begrijp ik. Maar niet wat de meerderheid vindt, is goed voor alle mensen. Niet de meerderheid heeft de waarheid. Geachte minister, geachte ministerraad, ik bedoel niet dat meerderheid niet bepaalt wat er gebeurt in ons land. Dat weet ik ook wel. Immers bij een stemming bepaalt de meerderheid wat er gaat gebeuren. Maar als een meerderheid nu een onjuiste weg wil inslaan, zouden we dan als regering niet heel alert moeten zijn?

Daarom heeft de Duitse dichter Von Schiller dit zo mooi onder woorden gebracht. Ik citeer hem (in het Nederlands vertaald): 'Men moet de stemmen wegen en niet tellen'.

Ik wens u allen de ware wijsheid toe en Gods zegen in de uitvoering van uw verantwoordelijk werk.

Hoogachtend,

Dhr. A.G.J. van Berkum

Fransweg 105

3921 DG Elst (U)