

DE SIGAAR

Zondag



Ik woon in een uit de kluiten gewassen dorp waar het stadsbestuur het al een tijdje goed vindt dat de winkels in het centrum en een groot aantal supermarkten op zondag geopend is. Weliswaar, geheel in de pas met de Zondagswet uit 1953, mogen de winkels vanaf 13.00 uur open zijn. Ik ben benieuwd wat er gebeurt als deze wet binnenkort door de Haagse politiek door de papierversnipperaar wordt gehaald. Is dat een vrijbrief voor de winkels om vroeger open te gaan?

Van mij hoeft het niet. Als het aan mij ligt blijven alle winkels op zondag gesloten. De zondag is nog steeds voor veel mensen een dag om niet te werken. De één gaat naar de kerk, de ander gebruikt de vrije dag om wat met het gezin te ondernemen. Of om gewoon lekker thuis te blijven. Of bezig te zijn met zijn of haar hobby. Ik vrees dat steeds meer mensen straks in de verwurgende greep raken van de 24/7 economie. Want de euro moet rollen en mag niet begrensd worden door wetten uit het verleden.

In Hengelo zal de gemeenteraad vrijwel zeker nog voor de zomer beslissen dat de zondagopenstelling wordt verruimd. In Enschede willen de winkeliers ook elke zondag open, want niet alleen de lokale bevolking, maar ook de Duitse burgers schijnen graag op zondag te winkelen. Enschede zal echter moeten wachten tot na de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen. In het huidige college doet de Christenunie mee en deze partij heeft als voorwaarde voor de bestuurlijke verantwoordelijkheid laten vastleggen dat er niet verder getornd wordt aan de toch al ruime zondagopenstelling (twee keer per maand). En daarmee is de Christenunie overigens al vrij coulant.

Op zondag zien ze mij niet in de binnensteden. Zes dagen per week kan ik winkelen en ik vind dat meer dan voldoende. Ik krijg het al Spaans benauid als ik op tv beelden zie van vaders, moeders en jengelende kroost in de winkelstraten op zondag. Over de files voor sommige megazakens als bijvoorbeeld de Ikea maar te zwijgen. Hebben de mensen nu echt niets beters te doen? De zondag is juist een dag bij uitstek voor een heerlijke wandeling in het bos, een bezoekje aan familie of vrienden, lekker te sporten of gewoon eens lekker helemaal niets te doen. Veel leuker dan te speuren naar al die zogenaamde aanbiedingen bij de grootgrutters en kledingwinkels. Dan kan al op de zes andere dagen die de week telt.

Blij verrast was ik toen het college van Rijssen-Holten - zoals verwacht - negatief reageerde op een schriftelijk verzoek van de Holtense winkeliers. Zo is er een grootgrutter, die als argument gebruikte dat juist ook de toeristen behoefte hebben om op zondag te hamsteren. Zou het echt? Ik denk juist dat de toeristen naar Rijssen-Holten komen voor de rust. Rijssen-Holten is anders dan veel gemeenten en het geloof speelt daarin een belangrijke rol. Niets mis mee. In dit geval zelfs een zegen. Laat het vooral zo blijven.

Richard Thannhauser

Platweggezeg...



Kö'j op 'n feest oezelf nit mear verstoan,
dan is 't tied um noar 't hoes te gaan.