

Dalfsen, 28 mei 2016

Aan zijne excellentie Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de weledelgeleerde heer Dr. R.H.A. Plasterk

Betreft : **Internetconsultatie Handhaving van de Zondagsrust**

Geachte heer Plasterk,

U overweegt de Zondagswet in te trekken.

Wij willen u dringend oproepen om deze wet niet in te trekken.

De zondag is aan alle mensen gegeven om tot rust te komen, dit lezen wij ook zo in Gods woord de Bijbel(Genesis 2: 2 en 3). Dat hebben we nodig kerkelijk of niet kerkelijk. Zeker in deze samenleving. Waar we gehaast zijn al meer moeten presteren om te kunnen produceren. In beroep en vrije tijd. De Here, onze God gaf ons de rustdag. Ook in de wet die de Here ons voorhoudt wordt dit herhaald (Exodus 20:8-11).

De rustdag is een heerlijke dag. Want op de zondag mogen we rusten van al ons werk. Dat is een groot geschenk en die zijn we als mensen hard nodig. De sfeer van deze rustdag is dan een sfeer van werkelijk vrij zijn en van zich richten op de God die werkelijk verlossing geeft. De mensen krijgen de gelegenheid om Hem volop te zoeken te eren en te loven.

Nogmaals ,laat de zondag voor ons een rustdag zijn.

Hartelijke groet ,

Gert en Géke Brinkman