

CHRISTENVERVOLGING.... helaas het komt meer voor dan we denken , zowel openlijk ,zoals we dagelijks kunnen lezen in de media,

maar ook in ons land ; christenvervolging..

u zegt misschien; hoe komt u erbij ?

zal ik er (iets) van noemen:

- "weigerambenaren " noemt men ze ,ze willen geen mensen van hetzelfde geslacht in het huwelijk verbinden, (trouwens waarom willen die trouwen? dat doet een seculier toch niet meer?) Is dat geen vorm van een zich afzetten tegen de christelijke normen en waarden?

- als je niet wil gaan werken op de zondag kom je niet aan werk of als je werk hebt kom je op de "afkeurlijst" te staan...

- winkeliers die zondag hun winkel niet open willen hebben krijgen fikse boetes (!), ze mogen hun zondagse rustdag niet meer hebben....

-volgende aanval: intrekking Zondagswet, betekent onder andere dat we als christenen vogelvrij verklaard worden, wie de zondagse kerkdiensten wil verstoren kan dat dan ongestoord en ongestraft doen (!)

Ach, we kijken er ten diepste niet echt van op ,het is ons immers al zo'n 2000 jaar geleden voorgezegd:

Jezus de Zoon van God heeft uitgesproken : ze hebben Mij gehaat ,ze zullen ook u haten ,

Christenhaat , dat is nu precies de reden waarom deze dingen maar door moeten gaan bij de

'leidslieden van het Nederlandse volk'

En dat is nu precies waar het in deze wet om te doen is : weg met de christenen in Nederland, ...maar; wanneer gaan we eens kijken naar onze politici ? in welke hoek en in welke partij is er geen corruptie en zijn er geen sjoemelschandalen?

hoe lang houdt een politicus het over het algemeen vol zonder dat er schandalen, leugens en bedrog aan het licht komen ?

mag ik eens vragen ; vinden we dit bij de kleine christelijke partijen in hun voormannen zoals bij de SGP ? zijn juist deze mensen niet betrouwbaar?

Waarom wil men die eerlijke mensen weg hebben uit de maatschappij (en regering)?, waarom wil men ons en onze principes en geloofsovertuiging weg hebben in ons land?

waarom moet zo nodig de zondagswet verdwijnen ?mag ik één goed argument???

Laat ons toch onze zondag in ere mogen houden en ongestoord onze kerkdiensten houden !!

Hierbij dus mijn hartelijke en dringende oproep:

HOUD DE ZONDAGSWET IN STAND!!

met vriendelijke groet:

J.C.Bazen

Molenvlietsedijk 2

4691HS Tholen