

L. S.

Langs deze weg willen wij onze grote zorg kenbaar maken t.a.v. het voornemen om de Zondagswet in te trekken.

De alwijze God heeft in Zijn goedheid en wijsheid de mens zes dagen gegeven om te werken, maar één dag om afstand te nemen van zijn werk en die dag gegeven om hem in het bijzonder te besteden in de dienst des HEEREN, zoals verwoord in het 4<sup>de</sup> gebod van de decaloog.

Afgezien van het feit dat dit geen vrijblijvende zaak is en het alle mensen past om hun Schepper te vrezen en zich aan Zijn geboden te houden, is het onze overtuiging dat het gehoorzamen aan dit 4<sup>de</sup> gebod ook tot welzijn van het hele volk is. Los van principiële motieven is een gemeenschappelijk rustpunt waardevol voor het lichamelijk en psychisch welzijn van de mens. We leven in een turbulente tijd vol onrust en verwarring, waarin het lijkt alsof momenten van rust en bezinning moeten worden uitgebannen. Ligt hier ook niet een oorzaak van veel psychische problemen en burn-outs? Het zou in allerlei opzichten tot zegen en welzijn van ons allen zijn wanneer een gemeenschappelijke rustdag zoveel mogelijk gehandhaafd bleef. Wij betreuren dan ook alle pogingen die gedaan worden om het bijzondere karakter van de zondag te ontmantelen.

Wij wensen u veel wijsheid toe in de beslissingen die genomen moeten worden en hopen van harte dat de zondag zoveel mogelijk in ere gehouden zal worden.

Hoogachtend, namens kerkenraad van de Oud Ger. Gem. in Ned. te Oud-Beijerland

C. van Stam