

Datum: 28-05-2016

Van : A. van Elsäcker uit Hendrik-Ido-Ambacht

Is het nu écht zo onredelijk wat er in de "Zondagswet" wordt voorgesteld?

Het hoofdmotief is toch dat de erediensten ongehinderd mogen worden gehouden.

De wet bestaat al jaren en wordt alleen in enkele gevallen naar voren gebracht en gebruikt.

Al jaren wordt regelmatig op zondagen (grote) evenementen georganiseerd, waaruit blijkt dat de Zondagswet dat niet in de weg staat. Maar mocht er een belangenverstremming optreden, dat dan de Zondagswet een evenwichtig besluit kan afdwingen.

Geen reden dus om deze wet in te trekken.

We leven in een vrij land, waar het merendeel van de bevolking niet iedere zondag naar de kerk of naar andere gebouwen voor de openbare eredienst gaat. Waar iedereen wel spreekt van rekening houden met elkaar en ruimte te bieden aan verschillende opvattingen. Dan zou je verwachten dat deze wet kan blijven bestaan.

Blijkbaar was er jaren geleden al een wet nodig om in de nabijheid van kerken of andere gebouwen voor de openbare eredienst rust te creëren, zodat deze samenkomsten ongehinderd zijn voortgang mochten hebben.

Je kunt je goed voorstellen dat een kabinet anno 2016, dat rekening wil houden met minderheden, deze wet als een baken in zee wil handhaven. Om op die manier alle gelovigen op zondag een onverhinderd samen komen te garanderen.

Met deze Zondagswet moet bij openbare activiteiten op zijn minst nagedacht worden of het geen verhindering kan geven aan kerkelijke samenkomsten. Dit zodat naar praktisch oplossingen kan worden gezocht c.q. dat een ontheffing kan worden aangevraagd.

Het gevaar bestaat dat, als deze Zondagswet verdwijnt, het steeds lastiger wordt om evenementen in de omgeving van kerken en andere gebouwen voor de eredienst te weren. Want waarop zullen plaatselijke gemeenten zich baseren om de rust te willen handhaven, als deze wet juist nu verdwijnt? Het gevaar bestaat dat op termijn de meerderheid in de plaatselijke gemeenten altijd haar zin mag doordrijven en dat de gelovige minderheid of een kerk niet meer gehoord zal worden. Ook zal er niet meer naar praktisch oplossingen worden gezocht.

En dit terwijl we in Nederland tolerantie zo hoog in het vaandel hebben staan. Juist door deze oude wet te laten verdwijnen klinkt het alsof er geen rekening meer wordt gehouden met een gelovige minderheid in dit land.

Juist in een maatschappij waarin velen vaak toeleven naar het weekend omdat ze dan vrij zijn en van hun rust en ontspanning kunnen genieten, zou je kunnen verwachten het karakter van de zondag in ere te houden.

Uiteraard zijn mijn persoonlijke motieven gebaseerd op Gods Woord.

Het 4^e gebod van de Tien Geboden spreekt er helder over. Maar ook andere voorbeelden in de Bijbel wijzen juist op de lichamelijk, geestelijk én eeuwige rust.

Zou de Schepper zelf niet het beste weten wat zijn schepsel nodig heeft, zowel in het dagelijks leven als ook in het geestelijk leven? Wat komt dan, in het maken van een rustdag voor mensen, Gods Wijsheid openbaar. Zodat we als mensen onze dagelijkse arbeid kunnen laten rusten en ons bezig mogen houden met elkaar, en in de dienst des Heeren en Zijn Koninkrijk.