

Dalfsen, 30 mei 2016

Aan zijne excellentie Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de weledelgeleerde heer Dr. R.H.A. Plasterk

Betreft : **Internetconsultatie Handhaving van de Zondagsrust**

Geachte heer Plasterk,

Het blijkt dat U overweegt de Zondagswet in te trekken.

We zijn het met die overweging niet eens. Om de volgende redenen menen wij dat wij u dringend willen verzoeken deze wet niet in te trekken:

1. De zondag wordt ondanks de continu-economie nog steeds gebruikt door mensen om tot rust te komen en te ontspannen. Natuurlijk kan daarvoor elke dag van de week gebruikt worden, maar door een gezamenlijke dag wordt de gemeenschapszin bevorderd. Wanneer dit voor iedereen een andere dag wordt, bevordert u het individualisme en ondergraaft u de gemeenschap nog meer dan wat nu al het geval is. De zondag is aan **alle** mensen gegeven om tot rust te komen. In de huidige samenleving worden we opgejaagd om al meer te presteren en te produceren. In het arbeidsproces als in de vrije tijd.
2. De Here, onze God gaf ons de rustdag. Deze is al ingesteld bij de Schepping van deze wereld (Genesis 2: 2 en 3). Ook in de wet die de Here ons voorhoudt wordt dit herhaald (Exodus 20:8-11). De rustdag is een heerlijke dag. Want op de zondag mogen we rusten van al ons werk. Dat is een groot geschenk. De sfeer van deze rustdag is dan een sfeer van werkelijk vrij zijn en van zich richten op de God die werkelijk verlossing geeft. De mensen krijgen de gelegenheid om Hem volop te zoeken.
3. Er worden iedere zondag kerkdiensten belegd waar mensen God willen en kunnen ontmoeten en naar Zijn Woord kunnen en mogen luisteren. In de huidige wetgeving wordt daar rekening mee gehouden. We leven toch in een gemeenschap waar we ook om de ander geven? Intrekking van deze wet kan betekenen dat kerkdiensten op de zondagmorgen niet meer ongestoord kunnen plaatsvinden. De eerbied die onze God toekomt wordt daardoor ernstig belemmerd.
4. De zondagswet is een uitvloeisel van de vrijheid van godsdienst zoals die in de 16<sup>e</sup> eeuw duur is bevochten. Wij zien als taak van de overheid dan ook dat zij zorg draagt voor de openbare orde. Wij bidden elke zondag tot onze Here dat de overheid wijsheid en kracht mag ontvangen om dit land goed te besturen. Tevens dat de overheid dat o.a. doet om de kerk een stil er gerust leven te geven in alle godsvrucht en waardigheid.

Wij hopen dat u uw invloed gebruikt om te bevorderen dat iedereen op zondag ongestoord en ongehinderd kan genieten van het uitrusten van alle niet noodzakelijke activiteiten en ongestoord de kerkdiensten kan blijven bezoeken. Tot eer van God, de Schepper en Onderhouder van hemel en aarde, en tot welzijn van alle inwoners van ons land.

Als u naar aanleiding van deze brief een nadere toelichting verlangt willen wij die graag geven.

Hoogachtend,

P. Drijfhout

W. H. Drijfhout-de Vries

Ter Culenstraat 21,

7721 ZW Dalfsen.