

Het is onze nadrukkelijke wens, dat de Zondagswet niet ingetrokken wordt; maar eerder aangescherpt wordt om de zondag als algemene rustdag te beschermen.

De wet heeft namelijk een belangrijke signaal functie ten aanzien van de zondag als een bijzondere dag in de week.

Een noodzakelijke rustdag in deze hectische tijd:

Het regelmatige rustpunt in de week die elk mens nodig heeft.

(Het blijkt uit vele onderzoeken mbt arbeidsritme dat een mens regelmatig {om de 4-8 dagen} een dag nodig heeft om tot zichzelf te komen.

Deze nodige rustdag in ons land is van christelijke oorsprong.

Om een centrale rustdag voor de maatschappij te kunnen regelen/bieden is er eigenlijk maar één mogelijkheid; namelijk de zondag als rustdag te handhaven.

Een vervangende rustdag is erg moeilijk te realiseren; zo niet onmogelijk te realiseren.

Met de intrekking van de Wet (met een belangrijke signaalfunctie) zullen ook andere tendenzen tot verdwijning van de rustdag versterkt worden; zodat onze samenleving geen rustdag overhoudt.

Naast bovenstaande argumentatie weegt onderstaande ons even zwaar.

Als christen wil ik er op wijzen dat God in de Tien Geboden het afzonderen van de sabbath ons gebiedt; ten nutte van ons en onze naaste.

Het onderhouden van Zijn geboden wil God zegenen tot winst voor ons allen.