

Veenendaal, 31-05-2016

Geachte Minister en Parlementsleden,

Graag wil ik reageren op uw voorstel om de Zondagswet in te trekken. Ik heb er veel moeite mee dat u dit voorstel doet en dit om meerdere redenen.

Ten eerste is de zondag als rustdag door de Heere God ingesteld. Hij geeft ons de mogelijkheid en de plicht om een dag in de week apart te zetten voor Hem en Zijn dienst. Al sinds het begin van onze jaartelling is dat op de zondag.

Elke zondag weer willen enkele duizenden Nederlanders in rust naar Gods woord luisteren in de kerk, zonder te worden belemmerd door geluidsoverlast of drukte of door verplichting van de werkgever om te werken.

Daarbij is een rustdag in de week niet alleen goed voor kerkgangers, maar voor iedereen. Een dag rust en afstand van dagelijks werk, met daarbij de rust en de tijd voor gezin, familie en andere sociale verbanden.

Ten derde is een zondag niet slecht voor de economie. Geld wat op zondag uitgegeven zou worden, kan niet op andere dagen meer uitgegeven worden. Wanneer het niet mogelijk is op zondag naar de winkel te gaan, gebeurt dit op andere dagen. Daarbij hebben kleine ondernemers en winkeliers lang niet altijd de mogelijkheid om ook op zondag open te zijn en worden zij weggedrukt wanneer grotere ketens wel op zondag open zijn.

Vriendelijk wil ik u verzoeken de Zondagswet niet in te trekken, niet de verantwoordelijkheid bij de gemeenten leggen, maar vanuit de overheid de duidelijkheid geven en de rust op zondag te bewaken en bevorderen.

Hoogachtend,

N.K. van Vliet
Veenendaal