

Geachte heer Plasterk,

De kerkeraad van de Hervormde wijk Centrum te Hoogeveen wil graag reageren m.b.t. het intrekken van de Zondagswet. Het zal U niet verbazen dat wij niet blij zijn met uw voornemen. Wij zullen proberen uit te leggen, waarom de zondag (collectieve rustdag) zo belangrijk is.

Daarbij willen graag een woord van Jezus aanhalen, waarbij het zegt, als het over de sabbat gaat: “de sabbat is er voor de mens, en niet de mens om de sabbat.” (Marcus 2:27). Deze woorden gaan dus veel verder dan dat het een dag is voor alleen christenen. Het is een dag voor de hele samenleving en kent vele sociale aspecten.

En waarom is ons dan die ene dag gegeven, als rustdag?

De werkdruk is hoog, en ook de arbeidsproductiviteit is erg hoog. Eén dag rust in de week geeft daarom mogelijkheden voor reflectie, familiebezoek, sociale activiteiten, ontspanning, ja en ook, voor wie dat wil, kerkgang.

Filosoof Joke Hermsen houdt in haar boek ‘Stil de tijd’ een pleidooi voor de bevrijding van de “economische dwangbuis”. Kernachtiger kan ik het niet zeggen.

Daarbij is het publieke karakter van de zondagsrust van groot belang. Dan gaat er meer invloed uit van het rustgevende karakter. Meer mogelijkheden voor reflectie en sociale activiteiten.

Wat ons betreft moet de collectieve rustdag (zondag) gewaarborgd blijven. Dit kan ook niet aan lokale overheden worden overgelaten. Dan ontstaan er verschillen tussen gemeente die niet bevorderlijk zijn voor een collectieve rustdag.

Namens de kerkenraad van de Hervormde wijk centrum te Hoogeveen,

Wim Warrink (e-mail: wimwarrink@grotekerk.net)