

Geachte regering,

Graag willen we van deze gelegenheid gebruik maken om u dringend op te roepen de Zondagswet niet in te trekken. De gemeenteraden worden meer ruimte geven om eigen keuzes te maken met betrekking tot de openbare rust op zondag. Dat is (een grote) stap naar het geheel opgeven van de bescherming van de openbare rust op zondag. Dit zal de afbrokkeling van de bescherming van de openbare rust op zondag versnellen. We vinden de intrekking een verdrietig en voor het volk on-profijtelijke zaak.

In de eerste plaats een verdrietig zaak. Dit is volledig in strijd met Gods Woord en de daarin beschreven Tien Geboden. Gods Woord (de Bijbel) is het oudste uit overlevering voortkomende Boek ter wereld, dat terug gaat naar het ontstaan van de tijd en van deze wereld. Maar belangrijker, het Woord is door de Heere zelf aan ons gegeven tot een richtsnoer voor ons dagelijkse leven. Dus ook met betrekking tot de zondagsrust. Het niet in ere houden van de zondag is ongehoorzaamheid tegen de Heere. Daar doen we de Heere verdriet mee en dat verdriet ons.

In de tweede plaats beroven we met deze ontwikkeling onszelf van een noodzakelijk rustpunt in de week. Het behoeft geen betoog dat zo'n wekelijks rustpunt heilzaam is voor onszelf en de maatschappij. Daarbij is het wel essentieel dat er één dag in de week is waarop niets hoeft, maar ook niets kan! Dat laatste geeft echt rust. Dat is alleen mogelijk als we daar met elkaar één en dezelfde dag in de week voor afspreken. Wat ligt er dan meer voor de hand om daarom de zondagsrust te in stand te houden én te bevorderen.

Waarom de zondag? Omdat deze dag een belangrijk onderdeel uitmaakt van de geschiedenis en daarmee van de identiteit van ons Nederlandse volk. De zondagsrust is één van de gezegende overblijfselen van onze protestant christelijke wortels die eeuwen geleden met grote moed door onze voorvaders zijn verworven en eeuwen lang de voedingsbodem is geweest voor het Nederlandse waarden en normen stelsel. Door de zondagsrust, samen met heel veel andere normen, over boord te zetten en te vervangen door de norm 'een ieder doet wat goed is in eigen ogen', werken we naar een samenleving zonder gezaghebbende waarden en normen. Dat is als een lichaam zonder skelet, dat als een pudding in elkaar zakt. We vrezen daarom ook dat onze samenleving zich ontwikkeld richting volledige anarchie.

Hopelijk bent u zich bewust van uw grote verantwoordelijkheid als regering. Wend uw invloed aan om het goede voor het volk te zoeken op de lange termijn en niet het genot op de korte termijn. Daarbij is Gods Woord onmisbaar. En het leven naar Zijn Woord wil Hij zegenen. Wij wensen en bidden u wijsheid toe in de bijna onmogelijke taak waar u voor staat in deze tijd.

Hoogachtend,

Fam. J. van Schothorst