



De Gereformeerde Kerk Dalfsen

SCRIBA Gerrit Veerman

Abel Tasmanstraat 127

8023 XG Zwolle

telefoon: 038 455 1250

e-mail: scriba@gereformeerde-kerk-dalfsen.nl

Dalfsen, dinsdag 31 mei 2016

Aan zijne excellentie Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
de weledelgeleerde heer dr. R.H.A. Plasterk

Onderwerp: **internetconsultatie wetsvoorstel 'intrekking Zondagswet'**

Geachte heer Plasterk,

U stelt voor dat de landelijke regering de Zondagswet intrekt en dat het voortaan aan de verschillende gemeentebesturen zal worden overgelaten hoe zij zorgdragen voor de openbare rust op zondag en aanverwante feestdagen.

De kerkenraad van De Gereformeerde Kerk te Dalfsen vindt het teleurstellend dat u de landelijke Zondagswet wilt intrekken. Hij wil u enkele argumenten geven met de hoop u daarmee te overtuigen om het wetsvoorstel te cancelen.

Ten eerste: in de christelijke godsdienst gaat het om de erkenning dat er een macht, een overheid boven de mens, boven elke overheid staat. In de christelijke godsdienst wordt gesproken over de Drieenige God. Van Hem wordt beleden dat Hij de Schepper is, dat Hij de Onderhouder is en dat Hij de Verlosser is. Hij stelt ook wetten (de tien geboden uit Exodus) en regeert via de overheden. Christenen worden door de apostel Paulus vermaant om niet in opstand te komen tegen de overheid.

Een van de wetten die God de mens heeft gesteld is het onderhouden van de sabbat. Voor Christus' opstanding was de zaterdag, maar na Zijn opstanding is de zondag, de eerste dag van de week, de dag van rust geworden.

De Zondagswet is dus een heel belangrijke wet die God aan de mensen heeft gegeven omdat leven op Zijn aarde niet alleen maar bestaat uit werken. Hij wil op die rustdag eer ontvangen, erkenning.

Ten tweede: mensen zijn over het algemeen zeer eigenwijs en gedragen zich opstandig. Dat doen zij niet alleen ten opzichte van de Schepper maar ook ten opzichte van overheden, rechters, onderwijzers, ouders en andere gezagsdragers. De beschaving is een dun laagje huid dat in roerige tijden snel is weggeschaafd.

Dat betekent dat de overheid uitermate voorzichtig moet zijn met wetsveranderingen. De wet moet niet een jojo worden die op en neer gaat met de stemmingen van de regeringen mee. Dat levert geen eerbied voor de wet op.

Het is toch al zo dat de meeste mensen eerder de mazen in de wetgeving opzoeken dan de bedoeling van de wet.

Ten derde: het decentraliseren van de Zondagswet geeft Nederland een diversiteit die polarisatie eerder toe laat nemen dan neutraliseert. In een gemeente waar veel christenen wonen zal de overheid rekening houden met de erediensten op zondag. In een gemeente echter waar weinig christenen wonen, zullen de christenen nauwelijks gehoord worden. Deze minderheid kan zich niet beroepen op een landelijke wet. Eigenlijk is het getal de wet geworden. Ben je met weinig dan is er geen bescherming.

Het is niet zo dat christenen geen tegenstanders hebben. Er zijn veel mensen die niet veel op hebben met de christelijke beginselen. Christenen worden gezien als ouderwets in moreel opzicht (denk aan hun visie op seksualiteit), of als fundamentalistisch.

Christenen staan de vooruitgang in de weg.

Als dit – eenzijdige – gedachtengoed in een gemeente in meerderheid aanwezig is, zal de gemeenteraad en de lokale overheid daar een afspiegeling van zijn.

Juist door het decentraliseren van deze wet krijgen plaatselijke gemeenten een vrijbrief om christenen over het hoofd te zien. En door het decentraliseren van deze wet krijgen gemeenten waar veel kerken zijn en waar de overheid een christelijk profiel heeft, nog meer een negatief stigma opgeplakt door de buitenwacht. Dan is er geen landelijke wet meer waar een beroep op gedaan kan worden.

De kerkenraad van De Gereformeerde Kerk van Dalfsen hoopt dat u deze argumenten wilt doordenken. Wij hopen en bidden dat de Zondagswet een centrale wet blijft, die tot een zegen mag zijn voor christenen en niet-christenen. Er zit toch iets moois in dat een natie aangeeft dat er meer is dan een 24-uurs-economie.

Met hoogachting,

Gerrit Veerman,
scriba De Gereformeerde Kerk Dalfsen
p/a Abel Tasmanstraat 127
8023 XG Zwolle
scriba@gereformeerde-kerk-dalfsen.nl