

Reactie op de Internetconsultatie Intrekking Zondagswet

Als kerkelijke gemeente in Deventer willen wij graag reageren op de internetconsultatie voor de intrekking van de Zondagswet. De intrekking van deze wet zou ons zeer raken omdat het juist de wet betreft die zorgt voor rust in het maatschappelijk leven op de eerste dag van de week, de dag van de opstanding van de Heere Jezus. Waarom zou die rust behouden moeten worden? En waarom is de intrekking van deze wet dus geen goed idee? Daarvoor kunnen wij u 5 redenen noemen.

Wij wensen allereerst vast te houden aan de Bijbelse rustdag die sinds bijna 2 millennia door de christenen op de eerste dag van de week onderhouden wordt. Het is de dag waarop alles en eenieder mag rusten van al het werk en alle bezigheden, om zich in het bijzonder te kunnen richten op de diepere aspecten van het leven: het dienen van God, thuis en in de samenkomst met geloofsgenoten. De rust die nu nog op enige wijze in het maatschappelijk leven door de wet verzekerd is, garandeert de mogelijkheden om dat te doen. Daarmee biedt de wet ook bescherming aan iets wat meer en meer kwetsbaar is geworden. Velen spreken van een jachtige tijd en velen zijn druk. Zonder door (de wet) geregelde rust zal het moeilijk blijken te zijn om ook dat laatste moment van collectieve rust te behouden. De zondag is voor ons belangrijk om dat zij als eerste dag van de week herinnert aan het nieuwe leven van waaruit wij mogen beginnen.

Ten tweede, de eredienst is gebaat bij rust en regelmaat. Op dat ene moment in de week is het duidelijk dat het leven niet om ons als mensen alleen draait. Daarom zou het ongepast zijn als de eredienst verstoord zou worden door activiteiten die aandacht weer zouden afleiden tot ons als mensen met al hun bezigheden. Activiteiten die de rust ontnemen om op de vaste tijden samen te komen, doen afbreuk aan het collectieve, gemeenschappelijke karakter van de eredienst. De waarborging van de rust rondom de eredienst moet behouden blijven.

Een derde reden waarom de wet niet ingetrokken zou moeten worden is het maatschappelijke effect. Men kan denken dat de zondagswet een minderheidsbelang dient (wat met betrekking tot de erediensten misschien zo is), maar deze wet heeft naar ons oordeel zeker ook een gunstig effect op het geheel van de samenleving. Het bestaan van –slechts- één dag in de week waarop de rust collectief gegarandeerd is, steunt veel mensen in het nemen én ontvangen van rust om daarmee afstand te nemen van dagelijkse activiteiten die de druk op het leven veroorzaken.

Een vierde reden is het creëren van een ongelijk speelveld. Als de waarborging van de zondagsrust aan de gemeenten wordt overgelaten, is er altijd het reële risico van een ongelijk speelveld. Daarmee worden in gemeenten met handhaving van de Zondagswet activiteiten verboden terwijl in een naburige gemeente de zondags veel meer onder druk komt te staan en de inwoners daar onevenredig veel overlast van ervaren van toegenomen activiteit.

De vijfde reden is dat het in zeker opzicht een onnodige intrekking is, omdat er reeds een ontheffingsmogelijkheid bestaat. Daarmee bestaat er de mogelijkheid om incidenteel de rust op zondag los te laten. Dat is onzes inziens meer dan voldoende. Maatschappelijke rust zal gemist worden als allerhande activiteit ook op zondag structureel wordt en rust meer en meer incidenteel. Komen we dan op het punt dat we ontheffing moeten vragen om rust te verkrijgen?

Het is ons gebed tot de Heere en onze oproep aan de Regering en het Parlement, dat de Zondagswet behouden zal blijven tot zegen voor ons en ons volk.

De kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente te Deventer