

Het leven van tegenwoordig is 6 dagen werken. Wie heeft er tegenwoordig nog een relaxed leven? Hoor jij nog wel eens iemand zeggen: O wat is het leven toch rustig ik verveel me zo..? En nu wil D66 en veel andere mensen ook nog van die ene rustdag, de dag waarop niet veel hoeft, maar ook de dag dat we Het Evangelie mogen horen, ook nog uit het leven laten verdwijnen. Dan draait het leven 24/7 door. Dan is er nooit meer de rust in de dorpen, die er nu op zondag is.

Ik ben tegen dat de Zondagswet ingetrokken zal worden.

Ten eerste heeft God de zondag gegeven om te rusten en om naar de kerk te gaan. 1 dag per week mogen we nog naar de kerk om Zijn boodschap te horen. Wij krijgen nog de kans om Zijn Woord in alle vrijheid te horen en te lezen, in tegenstelling tot zoveel mensen in andere landen waar vervolging is. Willen ze dan met opzet niet naar de kerk gaan maar naar evenementen en met opzet de kerkdiensten verstoren door herrie te maken?

God zegt het zelf in het 4^e gebod:

Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is; Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde dezelve.

We houden ons ook aan de Nederlandse wetten, zou u dan wel tegen de wet van de Hoogste Koning ingaan?

6 dagen mag je doen wat je wilt. Meestal zijn die dagen druk, druk en nog eens druk. Zondag is de dag dat je rusten mag. Het is goed voor een mens om na 6 dagen werken te rusten, anders blijft het leven altijd maar doorgaan. Vind u het echt zo erg om 1 dag in de week te rusten? Maakt u zo graag herrie dat u op zondag rond de kerken herrie wilt maken? Maak alle herrie dan in de laatste 6 dagen van de week. Maar begin de week met rusten. Misschien rust u niet graag, maar laat de andere mensen dan wel rusten en geef hun een kans om Gods Woord te horen.