

Als fervent kattenliefhebber heb ik er ook sinds 15 jaar sphynxen bij die volkomen gelukkig zomers in de tuin wandelen en 's winters heerlijk binnen zitten. De sphynx is ontstaan uit een destijds spontane mutatie in Canada. De sphynxen die zoveel vreugde aan hun oprecht liefhebbende baasjes geven mogen opeens niet meer. En het belangrijkste: ze zijn niet zielig en voelen zich prima. Sphynxen vallen op door hun ongelooflijk slimme en grappige karakter. Terecht wordt gezegd dat het een mix is van een aap-hond-mens-kat.

Waarom wordt er geen verbod uitgevaardigd na de vorig jaar uitgezonden (met verborgen camera opgenomen) beelden van de louche zogenaamde politiehond trainingen? Op de beelden was te zien hoe de dieren mishandeld werden door flink tegen hun ballen te trappen en meer van dit soort martelingen. Deze trainingen zijn er nog steeds en de baasjes vaak macho's die de volledige macht over hun dier willen hebben omdat ze zich verder in niets onderscheiden. Beter was geweest deze hondentrainingen acuut te verbieden en echte andere dierenmisstanden aan te pakken i.p.v. het fokverbod op sphynxen uit te vaardigen. Deze dieren die bijna in een soort symbiose leven met hun baasjes, zoveel liefde geven en beleven en absoluut niet zielig zijn of lijden..