

Ik ben maar een eenvoudige boerenpummel, en zelfs die samenvatting van het Klimaatplan zit voor mij vol met woorden en wollig taalgebruik waar ik geen kaas van weet te breien. Waar het gepresenteerd werd en hoe ik er op zou moeten reageren zou ik nooit hebben geweten als ik er niet door tweets van nota bene notoire klimaatdemonstranten op gewezen werd. Het is schandalig dat jullie op deze manier alwéér de burger buitensluiten. Hieruit blijkt maar weer dat jullie ons welzijn niet eens opnemen op jullie prioriteitenlijst.

Het Klimaatplan, voor zover ik het bedrijf, is helemaal ruk, onder andere door de focus op de verkeerde zaken. In plaats van dat er gewoon keihard afgeschaald wordt, wordt er nog steeds gezocht naar alternatieven. Het is te laat voor alternatieven. En om dan overbelasting van het stroomnet te noemen als reden om níét over te stappen op groenere energie is helemaal van de zotte: die overbelasting komt doordat we zo veel groene stroom leveren, dat we met gemak een hoop zwarte en bruine stroom in kunnen leveren, maar jullie kiezen ervoor om kolen en gas te blijven gebruiken waar dat al niet meer nodig is. De hele centrale in de Eemshaven kan sluiten zonder dat iemand erop achteruitgaat, maar omdat jullie de rijken rijk willen houden, kiezen jullie voor klimaatschade waar miljoenen mensen door zullen overlijden.

Jullie hebben nota bene het gore lef om dit rechtvaardig klimaatbeleid te noemen, terwijl Nederland al decennia in de top 10 grootste vervuilers staat, en overal ter wereld mensen van hun land af gedwongen worden, of sterven, door ons klimaatbeleid. Er is niks rechtvaardigs aan als een van de welvarendste landen ter wereld willens en wetens een plaag kiest te zijn voor tientallen landen waarin basisbehoeften als eten, drinken en een dak boven je hoofd geen zekerheid zijn.

Ik heb gelukkig zelf geen kinderen, maar die basisbehoeftenonzekerheid begint hier in de jeugd ook al zichtbaar te worden. Niet alleen door klimaatbeleid, wat uiteindelijk de toon zal zetten voor hoe de komende decennia eruit zullen zien, maar ook door ongegeneerd fascisme in zowel de regering als het parlement. Ook dit klimaatplan is daar een uiting van. Het is alleen maar zorgen voor de eigen achterban, zonder oog te hebben voor de rest van de wereld, de rest van Europa of zelfs de eigen burgers in eigen land. Het is misselijkmakend wanbeleid, waar niemand voor gestemd heeft, waar niemand anders dan de opstellers en hun vriendjes baat bij hebben. Het is ikke-ikke-ikke-en-de-rest-kan-stikke-beleid. Het is na-mij-de-zondvloed-beleid. Het is wanbeleid, en het zal onze dood worden.

Ik hoop dat u het beter wil doen. Het liefst al vóór de revolutie.