

Ik schaam mij, met terugwerkende kracht, dat ik nooit heb meegeleefd met zoveel mensen die al jaren ernstig last hebben van geluiden van laagvliegende vliegtuigen. Nu ze steeds vaker lager vliegen boven Ede maak ik mij er pas druk om. De impact die het geluid op mij heeft is groot. En dan praat ik over nu, de laatste maanden dat er al gevlogen wordt op 3000-5000 meter.

Het is nu schadelijk voor al het leefmilieu.

Het kan toch niet zo zijn dat de mensen die niet in ons land vakantie willen vieren en die de uitbreiding van Schiphol 'noodzakelijk maken' winnen van de mensen die wel in ons land vakantie willen vieren. Als de stilte op de Veluwe verdwijnt dan verdwijnen de vakantiegangers ook. Als dat de manier is waarop het kabinet om wil gaan met economische groei dan is het moreel besef ernstig zoek. Ik schaam mij ervoor dat politici (o.a Dijkema) een dubbele pet op hebben. En dat in een beschaafd land.

Ik schaam mij ook voor de manier waarop alles tot stand komt. Ik lees zoveel deskundigheid hier, ben erg dankbaar voor de voorbeeldbrieven. Onderschrijf deze volledig. Een advies inbrengen kan ik niet, ik kan wel een beroep doen op de verantwoordelijken om morele waarden te respecteren, transparantie na te streven, oprecht te luisteren naar advies en voorstellen, op te komen voor de bedrijven die hiervan de dupe worden, empathie te tonen voor mensen en dieren die hiervan hinder gaan krijgen en last but not least het milieu een prioriteit te geven, zelfs als dat een keer ten koste gaat van 'economische groei'.

Lidwien Dinnissen  
Ede