

<https://www.internetconsultatie.nl/lelystadairport/reageren/2/26324ed1-8b8c-49ea-a768-1b4b564159b8>

Mijn reactie:

Stop vliegverkeer vanuit Lelystad.

Het is moreel onverantwoord het vliegveld Lelystad uit te breiden zolang er geen nieuw, gedegen en veilig verkeersplan is. Naast het feit dat een hele grote groep Nederlandse inwoners met de huidige uitbreidingsplannen voor Lelystad airport wordt gedupeerd doordat hen, in zoverre dat in Nederland mogelijk is, rust, frisse lucht en veiligheid ontnomen wordt, is het gehele huidige vliegplan Lelystad een zeer foute zaak. Rapporten en inside-informatie van o.a. piloten en vliegleiders heeft opgeleverd dat ook zij het huidige vliegplan gekkenwerk vinden.

Wil Nederland een moreel hoogstaand land zijn dan zullen we dat ook moeten leven en niet het welzijn van zoveel burgers opofferen voor de heilige koe, het vliegtuig.

Inmiddels is er door zeer gegronde berichten van experts aan het licht gekomen dat rapporten niet kloppen, informatie niet juist is en dat het ministerie de gevolgen van het geplande vliegverkeer te rooskleurig heeft gepresenteerd.

Heel kwalijk vind ik dat burgers en direct betrokken gemeenten zo slecht van nieuws zijn voorzien. Als direct gedupeerde inwoner van het dorp Hall, gemeente Brummen, ben ik verbijsterd maar ook wanhopig dat zo weinig mede bewoners zich realiseren welke 'hel' er zich letterlijk boven ons hoofd gaat afspelen als dit onzinnige plan doorgang vindt.

Ik roep u op om uw verantwoordelijkheid te nemen. Als Nederlandse inwoners hebben wij recht op bescherming tegen ongewenste inbreuk op ons leven waartegen we ons niet kunnen verweren.

Ja, het wordt overal drukker, het leven is aan verandering onderhevig, maar het is ook aan ons mensen om onze grenzen te trekken. Dat wordt verwacht van elke inwoner in Nederland, het is een kernwaarde in de opvoeding van onze kinderen. Zowel van ouders als van scholen wordt geëist dat zij kinderen leren om zich te beheersen, grenzen leren stellen en deze leren bewaken.

Als goed opgevoede inwoner van Nederland roep ik u op om ook in deze kwestie grenzen te bewaken; er is een grens in het aantal vliegtuigen dat in het Nederlandse luchtruim kan vliegen. Er is een grens, ik roep u op om deze grens te respecteren zodat wij ons ook in Nederland gelukkig kunnen blijven voelen en niet allemaal naar het buitenland moeten voor onze rust en frisse lucht.

Annelies van der Drift.

Filosoof, religiewetenschapper en geestelijk verzorger.

Wonend in Hall, gemeente Brummen.