

If you can't see the sun, be the sun!



Een spreuk voor het leven.
Voor de ander een eeuwig streven.
Maak het niet zo moeilijk voor elkaar,
vanuit liefde ontstaat geen gevaar.
Drijf elkaar niet tot waanzin,
heb lief en bemin!
Laat je licht schijnen

en iedere wolk zal verdwijnen.
Geniet van iedere dag
en weet dat je er zijn mag.
Je bent goed zoals je bent,
op iedere dag en elk moment.
Maak iets van je leven op aarde
en laat een ieder in zijn waarde!