

Geachte heer/mevrouw,

Twee jaar geleden ben ik uit Turkije gevlucht en heb ik in Nederland asiel gekregen. Mijn procedure is goedgekeurd en nu wacht ik op een woning in de gemeente Deventer. In de tussentijd heb ik hard gewerkt om Nederlands te leren. Ik studeer nu voor de staatsexamens en heb al een aantal examendata gepland. Ook doe ik veel vrijwilligerswerk. Dit is niet verplicht, maar ik wil mijn tijd nuttig besteden en Nederland zo snel mogelijk iets teruggeven.

Helaas maakt het nieuwe wetsvoorstel over de huisvesting van statushouders mij erg onzeker en verdrietig. Als deze wet wordt aangenomen, moet ik jarenlang in een AZC blijven. Zelf een woning vinden is onmogelijk. Als ik geen sociale huurwoning krijg, moet ik jarenlang in een AZC blijven.

Ik wil mijn leven hier opbouwen, werken en bijdragen aan de samenleving. Maar zonder woning is dat heel moeilijk. Niemand verlaat zijn thuis zonder reden. Ik moest vluchten om vrij te zijn. Maar als deze wet doorgaat, voelt het alsof ik vastzit in een open gevangenis.

Ik vraag u om na te denken over de gevolgen van deze wet. Geef ons een kans om te integreren en een toekomst op te bouwen. Trek deze wet alstublieft terug.

Met vriendelijke groet,

Abdullah Emre Dogan