

Hallo ik ben Zeb en ik ben 11 jaar.

Ik ben erg blij dat ik thuisonderwijs krijg. Zo kan ik leren op mijn moment. Ik maak samen met mijn moeder schema's en daarvan leer ik te plannen. Maar met alles wat ik doe leer ik.

Ik doe ook veel dingen met andere mensen. Ik rijd paard en help soms op de manege.

Ik train Kungfu en het uur daarvoor ben ik gevraagd om te helpen bij de jongere kinderen, dat doe ik nu een half jaar . Ik zit op gitaar les en wil graag in een band spelen. Ik zeil bij een zeilvereniging en in de zomer hebben ze leuke kampen. zaterdag ga ik naar de Scouting. Als ik thuis ben en ik heb tijd over dan ga ik het bos in en oefen ik mijn bushcraft technieken. Ik ben bezig met een typecursus. Als ik klaar ben met de typecursus dan ga ik de vakken Biologie en Engels oppakken. Ik reken al met een Engelse methode. Ik spreek ook veel met vrienden en vriendinnen af. Vroeger ging ik ook met andere thuisonderwijs kinderen ergens heen maar nu heb ik het drukker met mijn eigen dingen. Ik ben regelmatig in de bibliotheek te vinden. Leuke boeken en interessante boeken. Ik ben blij dat ik de boeken kan lezen die ik zelf kies.

Ik vind het raar en niet kunnen als er zomaar iemand aan de deur zou komen om mij te beoordelen . Er is niks mis met mij.

Soms kies ik ervoor om een toets te maken. Als ik iets wil halen. Een toets voor thuisonderwijs vind ik niet nodig. Een toets zegt iets van dat moment. Misschien leer je daarna nog wel hetzelfde beter of een andere keer. Ik wil zelf kiezen daarvoor. Ik hoor veel vriendjes en vriendinnetjes dat ze het niet goed doen en daarom school niet leuk vinden. Ik denk dat ik het leren leuk vind omdat ik niet steeds naar toetsen toe moet werken.