

Hallo allemaal,

Ik ben Yannic, 9 jaar. Ik heb een zusje van 8 jaar en een broertje van 6 jaar en dat vind ik heel gezellig. Ook hebben we een lieve hond(nog maar 4 weken en ze is 3 jaar), een kat van 18 jaar en 2 goudvissen.

Het leuke van thuisonderwijs vind ik dat ik bij mijn familie kan zijn. Wat ik ook heel fijn vind is dat er geen tijdstip is dat een vak is afgelopen en dat ik veel verschillende dingen op 1 dag mag leren net zolang als ik zelf wil. Thuis is het ook heel gezellig, op school werd ik gepest en waren de kinderen onaardig en lelijk tegen elkaar en daar kon ik niet van slapen.

Ik vind leren super leuk en wat ik ook fijn vind is dat ik heel snel antwoord krijg als ik iets wil vragen of dat ik het zelf op internet mag gaan uitzoeken. Op school moest ik vaak heel lang wachten of kon ik helemaal geen vraag stellen.

Als ik thuis een fout maak geeft dat niks, op school was dat wel zo.

Ook vind ik het heel fijn dat het thuis rustig is, op school waren zoveel kinderen en was het zo druk.

Ik vind het ook super leuk dat we zomaar ineens ergens naar toe gaan als ik ergens iets over wil weten. Naar een museum of een plaats waar dingen te doen of te zien zijn. Soms gaan we dan in een huisje en bezoeken we elke dag iets interessants en gaan we de omgeving bekijken.

Topografie, Biologie, Geschiedenis en Engels en Duits vind ik heel leuk. Ik ben heel erg geïnteresseerd in landen en de mensen die daar wonen en hoe ze leven. Ik weet er ook al best veel van en ken alle officiële landen van de wereld.

Ook ga ik graag schaatsen en skiën. Skiën doen we in Duitsland, maar dat kan natuurlijk alleen als er sneeuw ligt en we niet ziek zijn.

Ik heb een paar jaar op atletiek gezeten, maar nu ga ik 2 keer in de week zwemmen. Ook heb ik pianoles en met kerst heb ik veel leuke liedjes gespeeld. Ook goochel ik graag en dat doe ik soms ook op een verjaardag. Als mijn zusje en broertje er ook zijn mogen ze ook meehelpen met een paar trucs. Verder sport en speel ik veel buiten.

Oh ja ...ik ben wel een kletskous en praat graag met iedereen, maakt niet uit of iemand jong of oud is als ze maar gezellig zijn.

Het allerbelangrijkste voor mij: ik hoop dat thuisonderwijs mag blijven zoals het nu is, want ik ben er heel erg blij mee! En mijn zusje en broertje ook!