

Toen onze dochter en haar vriendin aan ons hun kinderwens kenbaar maakten, adviseerden wij hen om te trouwen. Dat was al sinds 2001 mogelijk en naar wij begrepen hadden omvatte het lesbische huwelijk dezelfde rechten en plichten als het heterohuwelijk. Er werd dus getrouwd in 2005 en in december van dat jaar was onze dochter zwanger van hun eerste kindje.

Toen ze twee maanden zwanger was kregen ze te horen dat haar echtgenote, onze schoondochter, ongeneeslijk ziek was. Leverkanker in een zodanig stadium dat ze niet meer te helpen was. Dat was een enorme schok natuurlijk maar aan de andere kant waren ze nog steeds erg blij met de zwangerschap. Onze schoondochter heeft enorm hard gevochten om nog bij de geboorte van de baby te kunnen zijn maar haar ziekte besliste anders en precies een jaar en een dag na hun huwelijk overleed ze. Onze dochter was toen zes maanden zwanger. Dat is op zich al tragisch genoeg maar na de geboorte van onze kleindochter merkten wij dat het homohuwelijk wettelijk gezien nog vol met hiaten zit. **Zo mocht ons kleinkind niet de achternaam krijgen van haar duomoeder en ook voor de Nederlandse wet had ze niet dezelfde rechten als een kindje dat binnen negen maanden geboren wordt uit een heterohuwelijk.** Dit, terwijl haar moeder en haar duomoeder toch echt de enige twee personen waren die haar conceptie tot stand hebben gebracht. **Daarnaast krijgt ze geen ook geen halfwezenuitkering.**

Dit is wrang, omdat onze schoondochter kostwinster was. Onze dochter werkt nu twee dagen in de week om haar inkomen een beetje op te krikken maar als de Sociale Verzekerings Bank haar zou erkennen zou ze met een halfwezenuitkering voor haar dochter wat meer ademruimte hebben.

De SVB schermde met het feit dat onze kleindochter niet door haar duomoeder was geadopteerd en ook niet officieel erkend. Verder werd er gezegd dat er ook nog ergens een vader rond moest lopen. Dit vonden wij toch wel discriminatie van de bovenste plank. Uit onderzoek is gebleken dat een derde van de kinderen die geboren worden in een heterohuwelijk, niet de kinderen zijn van de man die als vader te boek staat. Daar kraait echter geen haan na omdat het niet evident is en er wordt niet standaard een vaderschapstest gedaan. In een homohuwelijk is het wel duidelijk en daar worden dan ook consequenties aan verbonden. De duomoeder moet dus adopteren maar gezien haar ziekte had onze schoondochter wel iets anders aan haar hoofd. Samen met haar artsen was ze keihard aan het vechten en de zwangerschap stond voor ons thuis niet op de eerste plaats. Wrang genoeg stond die wel op de eerste plaats bij onze schoondochter. Zij was het die de meubeltjes uitzocht en zaken aanschafte en zij was het die uiteindelijk een aantal namen voor hun dochter uitkoos. Ook ging ze, ziek als ze was, trouw mee naar de onderzoeken en echo's en toen ze konden zien dat ze een dochter zouden krijgen kon ze niet gelukkiger zijn. Daarom is het heel erg wrang dat zij door de Nederlandse wet niet als 'echte ouder' wordt erkend, terwijl zij door onze kleindochter wel als mama wordt gezien. Haar foto krijgt regelmatig een aai of een kus van haar. Wij zijn gaan procederen om te proberen dit hiaat in de Nederlandse wetgeving te dichten en de eerste zaak diende in Middelburg waar we verloren op, naar ons idee, onjuiste gronden. Wij zijn dus in hoger beroep gegaan en deze zaak staat nog op de rol.

Wij zijn blij dat onze dochter nog een stel SMSjes bewaard heeft waaruit blijkt dat haar echtgenote zielsgelukkig was met hun baby, maar aan erkennen of adopteren werd toen begrijpelijk niet gedacht. Adopteren was trouwens niet mogelijk geweest omdat het kind nog niet geboren was.

Gelukkig is dat nu wat eenvoudiger gemaakt met deze nieuwe wet. **Maar onze vraag is of onze kleindochter, waar we inmiddels al ruim drie jaar voor aan het knokken zijn, ook eindelijk de rechten gaat krijgen die ze zou moeten hebben.** Het kan toch niet zo zijn dat onze kleindochter moet boeten voor de beslissingen van haar ouders en de onvolledige Nederlandse wetgeving.

Voor meer informatie kunt u de website van Yana raadplegen. www.yanagovaarts.nl