

Mijn grootste zorg aangaande de nieuwe wetsvoorstellen zijn de kinderen die straks tussen het wal en het schip gaan vallen. De kinderen die redelijk goed kunnen overleven op kluster 4 onderwijs maar nooit zullen passen in het reguliere onderwijs. Ik ben bang dat deze kinderen straks naar het reguliere onderwijs worden gestuurd met het gevolg dat er niets overblijft van hun.

In mijn eigen geval kan ik zeggen dat ik 2 kinderen heb die hulp nodig hebben.

De oudste heeft kluster 4 onderwijs en behoort tot bovenstaande groep, zwakbegaafd,autist en uitwonend bij Philadelphia, maar overleeft op voortgezet kluster 4 onderwijs.

In het ergste geval wordt zij straks geplaatst op regulier onderwijs en zijn we alle goede dingen die in de loop der jaren zijn opgebouwd kwijt, dit zal echt binnen 2 dagen gebeuren.

Mijn andere dochter pdd-nos en normaal begaafd heeft het nu al moeilijk, rugzak krijgt ze niet omdat ze nu in groep 8 zit op een kleine school en met veel hulp van de leraar het redt. Straks op voortgezet onderwijs zal zij het niet redden in de normale setting, maar ja hulp krijgen is niet makkelijk. Wellicht leerwondersteunend onderwijs maar indicatie is verplicht.

Ik hoop echt dat straks de zorg voor de kinderen niet wegvalt met de maatregelen die komen. Met de reguliere onderwijsmogelijkheden hebben leerkrachten het al moeilijk genoeg zonder de groep hulpbehoevende, laat deze kinderen op de plek zitten waar het veilig is.

Veiligheid bied meer zekerheid voor een goede toekomst dan meegaan in de grote groep, wat er dan gebeurd is niet te overzien, veel kinderen die zonder toekomstperspectief verzanden.

Later kunnen deze kinderen inmiddels volwassenen niet functioneren in de maatschappij en is er alsnog extra intensieve hulp nodig. Je kunt je afvragen of dit de opzet is.

Mijn mening is helder en duidelijk, geef de zorg die nodig is, geluk is een kostbaar gegeven.

Straks kosten deze kinderen veel meer als ze als volwassenen uit de goot gehaald moeten worden omdat ze kapot zijn gegaan in de belangrijkste periode van hun leven. De jeugd vormt een mens voor het leven.