

Onze zorg gaat uit naar de ontwikkelingen binnen de regering aangaande onze groep kinderen.

De groep autisme.

Na het pgb dat uitgekleeft wordt, worden we nu ook in het onderwijs uitgekleeft.

Onze beide kinderen hebben Asperger en wij doen onze uiterste best om ze voor te bereiden op de maatschappij. Met de basisschool op regulier onderwijs ipv speciaal, maar onze kinderen zijn daar niet gelukkiger van geworden, ze voelde zich vaak onbegrepen en dan heb in het niet over de leerkrachten maar wel over de medeleerlingen. We hebben nu 1 kind op speciaal onderwijs zitten en ze is helemaal opgebloeid, voelt zich veilig en begrepen en de klassen zijn klein, de school is klein en dus heel overzichtelijk. Onze zoon moet komend jaar ook over naar de voortgezet onderwijs en ook hij word door ons aangemeld op het speciaal voortgezet onderwijs aangezien hij het heel zwaar heeft op de basis school. Wij hebben dan nog het geluk dat we een school hebben die heel goed mee denkt en werkt maar heb je 30 leerlingen en daar zitten 10 puberende zorgkinderen bij, dan is dat niet te doen voor de leerkracht.

Als ik zie hoeveel tijd ze nu al in mijn kind steken in er voor te zorgen dat hij dit schooljaar af kan maken.....

Hieronder een nadere toelichting over hoe wij als ouders in het leven staan met onze kinderen en onze zeer grote zorgen.

Vraag:

Wie gaat mij helpen met het klaarstomen van mijn kinderen voor de huidige maatschappij als het bezuinigen van het pgb doorgaan. Dat is de vraag die mij als ouder midden in de nacht wakker houdt.

Wij werken ons drie slagen in het rond met hulpverleners via de pgb om onze kinderen inzicht te geven in de maatschappij.

Dit is zeer intensief voor ons als ouders maar wel zeker noodzakelijk.

Hebt u enig idee wat de inhoud om Autistisch te zijn en wat dit voor gevolgen heeft voor hen functioneren binnen de maatschappij?

Wij moeten als ouders onze beide kinderen alles aanleren wat voor ons normaal is.

Leg je vim de sneeuw een handdoek neer in de gang om je natte voeten af te vegen en je zegt tegen mijn kinderen dat ze daar overheen moeten ivm de sneeuw dan springen ze letterlijk over de handdoek heen, ipv er overheen te lopen.

Dit is een simpel maar duidelijk voorbeeld over hoe onze kinderen denken.

Zo denken ze dus met alles.

Sociaal vaardig moet je ze alles aanleren en inzicht geven in het denken van de maatschappij en hun zelf en dan nog snappen ze het 8 van de tien keer niet.

Wij doen dit nu met hulpverleners middels het pgb maar als ik de geluiden zo hoor over de bezuinigingen dan vrees ik dat wij er als ouders binnen kort alleen voor staan en dat is iets wat niet te doen is met de huidige maatschappij.

Opname 24 uur zeven dagen in de week in een instelling is veel duurder voor de regering maar ik ben zo bang dat dit wel het resultaat zal zijn als wij geen ondersteuning meer kunnen inhuren.

Met ons zullen nog meer volwassenen en kinderen wederom afhankelijk worden van instellingen wat als probleem het ontstaan van wachtlijsten bij deze instellingen. Tevens is de kans op ontsporingen van deze groep jeugdigen vele malen groter omdat de juiste hulp niet geboden kan worden door de tekorten aan plaatsen en begeleiding in de instellingen door dat er thuis geen hulp geboden kan worden door de afschaffing van pgb gelden.

ik hoop met heel mijn hart dat er iemand binnen de regering in den haag zelf ook autistische kinderen heeft en dat deze persoon wel begrijpt waar wij als ouders met angst in ons hart mee rond lopen.

Ik gun niemand kinderen met en beperking maar er zijn dagen dat ik met liefde en plezier mijn beide kinderen bij de minster wil afzetten en deze maar eens een maandje of 3 mijn kinderen laat opvoeden, in de hoop dat er dan ingezien gaat worden hoe intensief en kwetsbaar deze groep is.

Ik houd van mijn kinderen met heel mijn hart maar ik durf ook uit te spreken dat als het pgb voor een groot gedeelte gaat wegvallen in vrees voor het thuis kunnen blijven wonen van

mijn kinderen.

Ze gaan nu 1 keer per maand op weekend zodat wij als ouders even tot rust kunnen komen, maar dat zit er strak ook niet meer in als de bezuinigen door gaan.....

Waar halen we dan de mogelijkheid vandaan om op te laden en positief te blijven zodat ook wij gewoon kunnen blijven functioneren voor de maatschappij.

Wellicht beland deze mail op de grote hoop, maar ik hoop dat de persoon die de mail leest meer doet dan een standaard reactie terug te sturen en er echt mee aan de slag gaat.

Vriendelijke groet een zeer bezorgde ouder.