

Reactie op de bezuinigingen op het vlak van de gehandicapte medemens.

Ik ben altijd weer verbijsterd wanneer zaken die eindelijk na jaren eens in een breder perspectief worden gezien en daardoor verbeterd kunnen worden, door bezuinigingen de nek wordt omgedraaid.

Eindelijk zijn er verbeteringen in het onderwijs voor kinderen met syndroom van Down tot stand gekomen, met behulp van vrijgekomen subsidies.

Mijn zoon van 34 jaar had hiervoor nog geen mogelijkheden.

Hij is wat men noemt een man met syndroom van Down Hoog Nivo.

Hij kan lezen en schrijven. Hij heeft het zichzelf aangeleerd. Omdat er in die tijd voor hem alleen ZMLK scholen waren, die zich niet zo bezig hielden met deze cognitieve vakken.

Niets verkeerd gezegd van de ZMLK scholen. Maar het blijkt dat mensen met syndroom van Down tot hogere prestaties in staat zijn. Met extra begeleiding en op gewone scholen biedt dit hun meer kansen.

En natuurlijk.. zo'n kwetsbare groep kunnen we wel pakken.

Als de gehele ministerraad zich nu eens zou buigen over de broodnodige bezuinigingen die horen plaats te vinden in het eigen regeringstelsel, waar men nog jaren na aftreden een behoorlijk vergoeding krijgt. Ik denk dat met het snijden in dit volslagen vergroeid systeem we nog heel wat kinderen met syndroom van Down naar een gewone school kunnen sturen. Natuurlijk ook voor het huidige kabinet een moeilijke beslissing, want je komt aan hun eigen inkomen. Daarom maar liever snijden in zaken, die wat verder van hun bed liggen.

Beste minister, luister naar de noodkreten van de bevolkingsgroep, die van uw beslissing afhankelijk is.

U hebt ingestemd met het regeerakkoord dat er bezuinigd moet worden. U hebt gelijk Dat moet ook! Doe het echter wel op de juiste manier en bij de juiste mensen.

Steek nu eens als regering voor de verandering de hand in eigen boezem.

met vriendelijke groet,
Toos de Groot