

Hallo

Waar héél véél mensen al járen voor gevochten hebben,veegt Ú in 1 klap van tafel.  
U heeft zelf zeker geen kinderen met het Down-Syndroom,dat zal vast niet,anders had u hier niet eens over nagedacht.

Wat een vreselijke domme beslissing zeg.

Het gaat op dit moment hartstikke goed met de Downies in ons land.

Het ligt niet aan het kind met Down-Syndroom,maar onder watvoor bewind het kind geboren word.

Die van ons word 3,wat een wetenschap en teleurstelling om dit te mogen meemaken

Als ouder probeer je je kindje met Down,klaar te stomen voor een reguliere basisschool,maar de kans voor deze kinderen word dus gewoonweg ontnomen door iemand die schijnbaar geen ervaring heb met deze mensen en er zéker geen verstand van hebben.

Ik vind het toch vreemd dat mensen zoals ú zo een beslissing MÓGEN MAKEN.

Ze worden verplicht om naar school te gaan,maar wat willen jullie hiermee bereiken?

Verspilde schooltijd voor de kinderen en met nóg méér thuiszittende overspannen leraren.

Deze beslissingen worden vaak genomen door mensen die wel alles voor de wind is gegaan,in hun leven.

Onze dochter doet volgens de juffrouwen van de peuterspeelzaal in geen enkel opzicht onder,bij haar leeftijdsgenootjes.

Thuis word hier hard voor gewerkt,maar als zij straks op school zit,kan ik haar niet meer zo begeleiden,als dat zij heel de week thuis zou zijn.

Want weet u,naast school is er ook nog vrije tijd.

Als zij op school zit,hoeft zij thuis niet meer zo vaak op de 'schoolbank'.

Thuis mogen ze kind zijn en als ouder,heb je normen en waarden te leren en liefde te geven,niet als de taak om leraar te spelen.

Dan is het héél erg dat je nu al weet dat zij die aandacht niet meer krijgt,die zij wel nodig zal hebben.

Zoals er onder de 'gewone mensen' onwetende en slimme mensen zijn ,heb je dit bij Downies zeer zeker.

Jammer dat deze kinderen de kans niet meer krijgen.

Misschien een tip,kijkt u eens de TROS TV SHOW?

Kijkt u eens bij uitzending gemist met als gast Pablo Pineda en de film YO,TAMBIÉN.