

Het halveren van het rugzakje is belachelijk. Dat er bezuinigd moet worden ok, maar waarom over de rug van mensen die zich moeilijk kunnen weren. Het gaat gelijk op met de bezuinigingen van het PGB dus straks is er van geen kant meer geld om goed en professionele hulp voor je kind in te zetten. Mijn Dochter is geboren met het syndroom van Down, is vrij bij de hand maar wel beperkt. Heeft met de juiste begeleiding lezen geleerd en is nu bezig met schrijven te leren. Zij zit op een openbare school maar wel in een apart klasje met zml leerlingen. Dit is voor haar prima. De kinderen integreren zoveel mogelijk in de gewone klassen bij hun leeftijd genootjes maar voor het echte aanleren van lezen, rekenen en schrijven is veel meer hulp nodig dan van 1 leraar voor de klas, die nog 24 tot 30 andere kinderen heeft. De know how die je nodig hebt om kinderen met een verstandelijke beperking te begeleiden is groot, die heb je als ouder ook niet, krijg je ook niet op papier erbij als je zo'n kindje krijgt. Dus lang leve de mensen die daarvoor gestudeerd hebben. Mijn dochter zit in een groepje van 12 zml kindjes met 2 begeleiders en vaak nog een stagiere. Dit is echt nodig wil je deze kinderen nog wat aanleren. En dat wil Den Haag toch zo graag?? Integreren in het 'gewone' onderwijs. Op een gewone basis school zonder zml klassen 'verzuipen' deze kinderen. Je kan niet verwachten van leraren dat ze in een toch door de bezuinigingen vrij grote klassen ook nog eens de zml leerlingen goed begeleiden, dus moeten deze kinderen in niet te grote klassen goed begeleid worden door meerdere gespecialiseerde mensen. En dat kost geld. Jullie kunnen en mogen het rugzakje niet halveren, grote zml klassen gaan maken en de bezuinigingen zo door voeren. Ga eens een dagje werken in een zml groep van 20 kinderen.....ik denk dat U dan wel overstag gaat ipv zo halsstarrig vol te houden en geen duimbreed toe te geven. Ja er moet bezuinigd worden, maar probeer ook eens naar andere mogelijkheden te kijken voor onze o zo kwetsbare verstandelijke gehandicapten. En vraag scholen en ouders hoe die het zouden zien voordat U gelijk alle bezuinigingen maar door voert. Iedereen weet dat dat moet maar kijk naar andere mogelijkheden.

Met" vriendelijke" groet
Jacqueline van Ruitenbeek
bezorgde moeder van een nu nog zonnig Down meisje