

Voor de regering.

Ik ben Yissia en ik ben bijna 8. Ik zit op voltige (dat is turnen op een paard) en ik speel heel graag buiten met de meisjes uit de buurt. Liefst op mijn skeelers. En ik ben gek op dieren.

Ik krijg thuisonderwijs. Ik kan super goed rekenen, maar schrijven vind ik supermoeilijk want mijn vingers draaien heel veel letters nog om. Lezen vond ik heel moeilijk maar een maand geleden was het net of er een knopje om ging en nu kan ik het ineens veel beter. Ik vind het heel leuk om thuisonderwijs te krijgen en ik ben er heel erg aan gehecht, en ik doe het al mijn hele leven. En ik wil ABSOLUUT niet naar school!!!!!!(7 uitroepetekens want ik ben 7 jaar)

Ik heb gehoord van de nieuwe wet. Ik wil daar graag wat over zeggen.

Ik vind het niet goed dat je alleen thuisonderwijs mag krijgen als je nog nooit op school hebt gezeten. Je zou juist ook voor thuisonderwijs moeten kunnen kiezen als je op school bent geweest. Omdat sommige kinderen het helemaal niet fijn vinden om naar school te gaan, en die willen graag thuisonderwijs krijgen. Bijvoorbeeld omdat ze gepest worden. Of ze leren dingen over hun geloof waar ze het niet mee eens zijn. Daar kom je soms pas achter als je al op een school bent, en dan zou je er niet meer af mogen. Dat is niet eerlijk.

Ik vind het niet fijn dat er een inspecteur thuis langs moet komen. Want sommige mensen vinden gewoon dat thuisonderwijs niet meer mag bestaan en dat alle kinderen naar school moeten, dus ben ik bang dat de inspecteur niet eerlijk kijkt hoe het onderwijs gaat, maar dat hij/zij gewoon gaat zeggen dat het niet goed genoeg is. En dan zou ik naar school moeten en dat wil ik niet.

Ik vind het ook niet fijn dat er een onderwijsplan moet worden geschreven. Ik wil liever dat papa en mama bepalen wat ik dat jaar ga leren, omdat zij weten wat ik wel en niet kan, en dat weet de inspecteur niet. Dus dan vindt hij het plan misschien niet goed terwijl het wel een goed plan is. En dan moet ik naar school en ik voel me niet veilig dan, ik wil liever dicht bij mijn familie zijn. Als ik eraan denk dat ik naar school moet word ik bang.

Ik vind het gek dat je een gesprek moet met de leerplichtambtenaar als je nog geen 5 jaar bent. Dan ben je nog heel jong en heb je vaak nog dat kinderen verlegen zijn en als je nog maar 4 bent weet je nog niet goed wat je wilt, dus is het gek dat iemand dan gaat vragen of je wel thuisonderwijs wilt.

Ik vind het wel goed dat je toetsen moet maken, maar 6 jaar is wel een beetje jong. Een toets maken als je ouder bent is prima, als ze er maar wel rekening mee houden wat jij kunt.

Ik vind het ook raar dat je niet voor langere tijd op reis mag, want door te reizen leer je juist heel heel heel erg veel! Dus dat vind ik een hele domme regel. Ook de regel dat je vooral thuis les moet hebben vind ik dom. Soms ga ik logeren bij mijn oom en tante en dan krijg ik gewoon mijn huiswerk mee en dan leer ik daar ook. Of als papa en mama een belangrijke afspraak hebben en opa en oma passen op, dan geven die ons les. En sommige mensen hebben groepjes waarmee ze samen bepaalde lessen doen. Het zou heel dom zijn als je dat niet meer mocht doen, want dan kun je je vriendjes minder vaak zien.

De regel dat je thuis vooral Nederlands moet spreken met je ouders vind ik ook dom. Dan leer je nooit Engels en Engels is heel handig voor als je de weg moet weten in een land waar ze geen Nederlands spreken. En stel je voor dat een van je ouders uit een ander land komt. Dan is het niet aardig als hij/zij altijd Nederlands moet praten. Ik denk dat het handiger is dat de regel wordt dat je goed Nederlands leert. Ik vind het wel goed dat je ouders goed Nederlands moeten kunnen om jou les te geven. Anders leer je nooit goed

Nederlands.

Ik wil het liefst helemaal niet dat er een inspecteur komt die controleert of wij goed leren, omdat ik bang ben dat hij expres lastig gaat doen. Maar als er wel inspectie moet komen, dan wil ik liever dat we alleen maar spullen op hoeven te sturen, ik wil echt niet dat er iemand op visite komt. Dan voel ik mij heel erg niet veilig.

Ik vind ook echt dat de inspecteurs alleen inspecteur mogen zijn als ze eerlijk kijken of wij dingen leren, en niet sowieso vinden dat thuisonderwijs slecht is. Want thuisonderwijs is juist goed!

Ik vind het ook niet fijn dat een inspecteur moet bepalen of je thuis een fijne plek hebt om te leren of niet. Ik weet zelf beter of het thuis fijn is dan iemand die hier maar heel eventjes komt.