

Beste Regering,

Ik ben Amy Joy, ik ben 6,5 jaar en ik krijg thuisonderwijs. Ik vind het leuk om thuisonderwijs te krijgen. En ik heb een vriendinnetje dat op school zit. En er is een dingetje dat ik niet zo leuk vind aan de nieuwe wet van thuisonderwijs en dat wil ik graag vertellen aan jullie.

En dat is, dat je geen thuisonderwijs meer mag krijgen als je al op school hebt gezeten. Ik heb namelijk ook vriendinnetjes en hun ouders weten niet zo goed of hun kinderen thuisonderwijs moeten krijgen of naar school moeten, en ik vind dat je van mening mag veranderen. Wij mogen altijd kiezen om naar school te gaan, dus zij zouden moeten mogen kiezen om thuisonderwijs te geven.

Ook ben ik niet blij met dat je een toets moet doen als je zes bent.

Ik ben nu zes en ik kan nog maar een klein beetje lezen en rekenen vind ik ook best lastig. En mijn vingers kunnen nog niet schrijven, ze gaan steeds de verkeerde kant op. En mijn moeder vindt het niet erg dat het wat langer duurt en dan mag ik het rustig aan leren. En dat vind ik fijn. En ik ben bang dat ik het niet rustig aan zou mogen doen als ik op school zit.

Eigenlijk wil ik ook niet dat deze wet doorgaat. Deze wet zorgt ervoor dat ik me niet veilig voel.

Groetjes  
Amy Joy